

Datum: 19-11-2021 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا

وَأِنَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وإِنَّ لَوْلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

DE RECHTEN VAN KINDEREN

Beste broeders en zusters, één van de belangrijkste rechten van onze kinderen, is hun recht op leven. De Islām schrijft voor dat kinderen beschermd en goed verzorgd dienen te worden. Kinderen hebben recht op levensonderhoud, opvoeding en onderwijs. Het is onze verantwoordelijkheid om kinderen goede zorg te geven en hen met mededogen te behandelen. Beste aanwezigen, laten we onze kinderen, die de hoop van onze toekomst zijn, met mededogen en barmhartigheid opvoeden. De Profeet ﷺ zei eens: **‘Geen enkele vader kan zijn kind een beter geschenk geven dan goede manieren.’**¹ Laten we het recht op leven van onze kinderen respecteren, hen voeden met gezond en *halāl* voedsel en hen voorzien in hun materiële en spirituele behoeften.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)**

¹ Al-Tirmidhī, Al-Birr, 33.