

Datum: 12-11-2021 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ

لِنَفْسِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ:

شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ

فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

## DE DOOD EN WAT DAARNA KOMT

Beste broeders en zusters, het doel van ons bestaan is om in Allah ﷻ te geloven en te leven als een moreel persoon. Het grootste kapitaal tijdens onze beproeving, is het leven. Net zoals ieder begin een einde heeft, heeft ook het leven een einde. De beste manier van leven, is dat je voorbereid bent op het einde van jouw leven. Beste moslims, na de dood is terugkeer naar de wereld niet meer mogelijk. Iedereen zal de beloning van zijn daden volledig krijgen. Laten we voorbereid zijn op de dood. Laten we onszelf ondervragen, voordat wijzelf worden ondervraagd. Ik beëindig mijn preek met een *du'ā'*: o Allah, zeg ons leven en verfraai ons leven met goede daden. Stel ons in staat om onze *īmān* vast te houden tot en met onze laatste adem. *Āmīn*.

*Naschrift huisregels ISN: het is momenteel verplicht om een mondkapje te dragen en om anderhalve meter afstand te houden in onze moskeeën, ook tijdens het gebed. Wij verzoeken iedereen om zich hieraan te houden.*