

Datum: 05-11-2021 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

DE GEVAREN VAN VERSLAVING

Beste broeders en zusters, de mens komt veel uitdagingen tegen gedurende zijn beproeving op aarde. Eén van deze uitdagingen is het vermijden van verslaving. Verslaving betekent dat je een gevangene bent van jouw lusten en verlangens en dat je jouw verlangens aanvaardt als de enige waarheid. De meest schadelijke vormen van verslaving zijn alcohol, drugs, roken en verslaving aan technologie. Beste gelovigen, laten we als moslim geen gevangene worden van technologie en laten we geen slaaf worden van het tijdelijke. Laten we waakzaam zijn voor verslavingen, vooral bij kinderen en jongeren. Aarzel niet om advies of hulp in te winnen van een deskundige, mocht dat nodig zijn. Laten we niet vergeten dat onze kinderen en jongeren onze toekomst zijn.