

Datum: 15-10-2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

دَعَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَرُؤْيَا أُمِّ الْيَسْرِ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ

النَّبِيِّينَ تَرَيْنَ.

DE GEBOORTEVIERING VAN EN DE LOYALITEIT AAN DE PROFEET ﷺ

Met de wil van Allah ﷻ staan wij op zondagavond 17 oktober 2021 stil bij de *Mawlid al-nabī*, ofwel bij de geboorte van de Profeet ﷺ. Die dag correspondeert met de twaalfde dag van de islamitische maand Rabī' al-awwal, waarop de komst van de Profeet ﷺ werd bewonderd. Geprezen en verheerlijkt is onze Heer (Rabb), Die ons tot de gelukkigen heeft laten behoren die lid zijn van de gemeenschap van de Profeet ﷺ. Vrede en zegeningen zij met onze profeet Muḥammad ﷺ, die ons goed karakter en deugdzaamheid heeft geleerd over alle terreinen van het leven. De Profeet ﷺ beschikte over een verheven karakter en hij is voor ons dan ook een *uswatun ḥasanatun*, ofwel een goed voorbeeld. Allah ﷻ zegt daar het volgende over: **'[O gelovigen], voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor wie hoopt op [de ontmoeting met] Allah en op de Laatste Dag, en Allah veelvuldig gedenkt.'**¹

Beste broeders en zusters!

Eén van de punten waarmee de Profeet ﷺ een voorbeeld voor ons is, is zijn loyaliteit. Loyaliteit houdt in dat je je aan je woord houdt, de goede daden van de ander niet vergeet en dat je de goedheden van anderen beantwoordt met nog mooiere goedheden. Loyaliteit is de bron van goed vriendschap en de mooiste blijk van liefde en vertrouwen. Het betekent ook dat je je niet ondankbaar toont en dat je het goede weet te waarderen. De Profeet ﷺ leerde ons met zijn voorbeeldige leven loyaal te zijn. Hij heeft ons laten zien welke soorten mensen wij in het bijzonder dankbaar dienen te zijn. Dankbaarheid en loyaliteit aan Allah ﷻ is ongetwijfeld de grootste morele deugd. Loyaal zijn aan Hem is alleen mogelijk door Zijn

verboden te vermijden en door te doen wat Hij gebiedt. En door Hem veelvuldig te gedenken en te leven als een persoon met een goed karakter.

Beste moslims!

De Profeet ﷺ bracht zijn loyaliteit aan Allah ﷻ tot uiting door Hem vaak dankbaar te zijn en door Hem op de beste wijze te dienen. De Profeet ﷺ stond 's nachts zo lang in gebed, totdat zijn voeten opgezwollen raakten. Toen hij hierover werd bevraagd zei hij: **'Zal ik dan geen dankbare dienaar zijn?'**² De Profeet ﷺ toonde zich altijd loyaal aan degenen die iets voor hem hadden betekend. Hij omschreef zichzelf als: **'De smeekbede van mijn vader Ibrāhīm, het goede nieuws van 'Īsā, de droom van mijn moeder welke zij zag, zoals de moeders van alle profeten ook zien.'**³ De Profeet ﷺ toonde zich dus dankbaar en loyaal aan de profeten Ibrāhīm en 'Īsā en ook aan zijn moeder Āmina. Hij beantwoordde de smeekbede van Ibrāhīm met de *al-ṣalawāt al-ibrāhīmiyya* die we in onze gebeden lezen, als een geschenk voor de *umma*. Een ander voorbeeld van zijn loyaliteit is dat hij zich loyaal opstelde richting de *al-anṣār* in Medina, die hem en de *al-muhājirūn* hebben verwelkomd en geholpen na de emigratie (*al-hijra*). Na de inname van Mekka dachten de *al-anṣār* dat de Profeet ﷺ niet meer zou terugkeren naar Medina, dus troostte hij hen met de volgende woorden: **'Ik zoek mijn toevlucht bij Allah voor zoiets! Ik emigreerde naar jullie land, dus mijn leven is met jullie en mijn dood is met jullie.'**⁴

Beste gelovigen!

De mensheid heeft meer dan ooit behoefte aan de morele deugden die de Profeet ﷺ onderwees. Laten we loyale dienaren en een loyale gemeenschap zijn door Allah ﷻ te dienen en de verheven *akhlāq* van de Profeet ﷺ over te brengen naar ons leven. Laten we ook loyaal zijn aan onze ouders, familie, burens en alle anderen die goed voor ons zijn. Tot slot de interpretatie van de verzen die de droefheid beschrijft van degenen die geen onderdeel willen zijn van de *umma*: **'En [gedenk] de Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen bijt en zegt: "Had ik maar een weg genomen met de Boodschapper! Wee mij, had ik die en die maar niet als boezemvriend genomen! Voorzeker, hij heeft mij af laten dwalen van de Qur'ān [lett. de vermaning] nadat die tot mij kwam. En de satan is de mensen ontrouw.'**⁵

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

¹ Al-Aḥzāb, 33: 21.

² B1130 Al-Bukhārī, Al-Tahajjud, 6.

³ Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, IV, 127, 128; V, 262.

⁴ Al-Muslim, Al-jihād wa-l-siyar, 86.

⁵ Al-Furqān, 25: 27-29.