

Tarih: 08-10-2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ
• تَعَالَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

CAMİ VE MEDENİYET

Muhterem Müminler!

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “*Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve Ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yol üzere olanlar bunlardır.*”¹ Yine okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: “*Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah ta ona cennette bir ev inşa eder.*”²

Aziz Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, cami ve mescitlerimizi kendine ait mekanlar olarak kabul etmiş ve “**Allah’ın Mescitleri**” şeklinde isimlendirmiştir. Bu isimlendirme, Yüce Allah’ın bu mekânlara verdiği değeri göstermektedir. Bu özelliğinden dolayı İslam tarihinin her döneminde cami ve mescitlerin inşa ve imarına ayrı bir önem verilmiştir. Bu uğurda başta Sevgili Peygamberimiz olmak üzere nice müminler, ömrünü bir cami veya bir mescit inşa etmeye adanmıştır. Bu yüce hedeflere gönül veren usta eller, farklı renkteki sert taşları, ilahi aşkın şevkiyle işlemiş ve bir Medeniyet ve mimari oluşturmuşlardır. Bu medeniyet camilerin hayatın ve şehirlerin merkezinde olduğu sevgi ve merhamet medeniyettir.

Aziz Kardeşlerim!

Tarih boyunca cami ve mescitler insanlığın ilmi olarak gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu mekanlarda nice ilim meclisleri kurulmuş ve

insanlığın yolunu aydınlatan nice ilim ve hikmetler üretilmiştir. Nice alimler bu mübarek mekanlarda yetişmiştir. Geçmişte olduğu gibi toplumun huzur ve barışına önemli bir katkı sağlayan camilerimiz bugün de aynı katkıyı sağlamaktadır. Bu mekânlarda bir yandan ibadetlerimizi eda ederken, diğer yandan günlük hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan temel dini bilgileri de öğreniriz. Öğrendiğimiz bilgi ve hikmeti yaşayarak diğer insanlarla paylaşıyoruz. Aynı safta yer tutarak, Allah -cc- katında bir tarağın dişleri gibi eşit olduğumuzun bir kez daha farkına varırız. Kalplerimizde oluşturduğumuz sevgiyi, namaz vesilesiyle daha da güçlendiririz. Bu sevgi ve kardeşliği tüm insanlara taşımanın arzusuyla dolar taşarız. Bir beldede camilerin varlığı, o beldenin huzur ve güvenli olduğuna işaret eder. Peygamber Efendimiz de Medine’yi huzur, barış ve medeniyet yurdu yapmak için Medine’ye hicret ettiklerinde kalacağı yeri belirlemeden önce Mescid-i Nebevi’nin yerini belirlemiştir. Buralara gelen büyüklerimiz de Peygamberimizin yolundan gidip bu güzel mabetleri inşa etmiştir. Rabbim bu camilerin yapılmasında ve yaşatılmasında emeği geçenlere rahmet eylesin.

Muhterem Kardeşlerim!

Camiler müminler tarafından taşla, tuğla ile inşa edilir, ama içinde Allah’a yapılan ibadetler ile imar olunur. Cemaat caminin süsü ve güzelliğidir. Cemaati olmayan camiler hüznü ve mahzundur. Çocuk sesi olmaya cami harabe ve viraneye dönmüş bir saray gibidir. Camiler birlik ve beraberlik şuuruna erdiğimiz mekanlardır. İnsanın aklen ve ruhen dirildiği mekanlardır. Yüce Allah ile buluşma mekanlarıdır. Geliniz Rabbimizin misafirhanesi olan camilerden ayrı kalmayalım. Namazlarımızı camilerde cemaatle kılmaya gayret edelim. Çocuklarımızı getirerek hem dünya hem de ahiretlerini imar etmelerine vesile olacak iman ve ahlakı öğrenmelerini sağlayalım. Unutmayalım ki her kaybettiğimiz şeyi telafi etme imkanı mutlaka vardır. Ancak iman ve ahlakı kaybettiğimizde telafisi olmadığını aklımızdan çıkarmayalım. Hutbemi bu mekanlara gelip ibadet etmenin ne kadar değerli bir iş olduğunu gösteren bir hadisi şerif ile bitirmek istiyorum. “*Bir kimse güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak için câmiye giderse, camiye varıncaya kadar atmış olduğu her adıma mukabil bir derece yükselir ve bir günahı silinir*”³

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Tevbe, 18.

² Müslim, Mesacid 24.

³ Ebu Davud, Salat, 8.