

**Datum: 10-09-2021 (vereenvoudigde samenvatting)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا.

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي جُوفِ بَيْتِ أَمْرِيٍّ حَتَّى

يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ.

## SOCIALE MEDIA EN PRIVACYBEWUSTZIJN

Beste broeders en zusters, we leven in een tijd van technologische vooruitgang. Internet en sociale media hebben veel invloed op ons leven. Helaas moeten we vaststellen dat de individuele rechten van de mensen onvoldoende worden gerespecteerd en dat er een bewustzijn ontbreekt rondom de verspreiding van nepnieuws. Beste moslims, internet en sociale media zijn platforms die op een verantwoorde wijze gebruikt dienen te worden. Het is, net als in het echte leven, *ḥarām* om online de rechten en de privacy van anderen te schenden. Het is een grote zonde om de persoonlijke rechten van de mensen aan te tasten met valse informatie. Beste gelovigen, het is onmogelijk om volledig weg te blijven van de technologie. Maar het is schadelijk om technologie en sociale media ongecontroleerd te gebruiken. We moeten ons – ook online – houden aan de regels rondom *ḥalāl* en *ḥarām* en de rechten van anderen respecteren. Laten we onze tijd nuttig gebruiken en onze inspanning inzetten voor vrede en harmonie in de samenleving.