

Datum: 01-10-2021 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

EEN MOSLIM IS PLICHTSGETROUW

Beste broeders en zusters, één van de belangrijkste deugden die de mens waardig maakt, is dat hij trouw is. Trouw zijn betekent dat je je vasthoudt aan jouw belofte, dat je jouw eventuele schuld betaalt, dat je jouw vrienden niet vergeet en dat je hun vriendschap en goedheden beantwoordt met iets mooiers. Wij dienen het meest trouw te zijn aan Allah ﷻ. Hij heeft ons immers uit het niets geschapen en oneindig veel gunsten aan ons geschonken. Ook dienen we trouw te zijn aan onze ouders en goed te zijn voor hen. Beste moslims, de Profeet ﷺ heeft op alle terreinen van het leven laten zien hoe je trouw moet zijn. Hij vergat nooit iemands goedheid en hij beantwoordde die altijd met nog meer goedheid. Laten we Allah ﷻ dankbaar zijn voor Zijn vele gunsten. Laten we goedheid tonen richting onze ouders, onze partner en onze vrienden, kortom richting alle schepsels die ons leven mooier maken.