



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا

أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا

تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

“إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا.”

KUR'AN'DA HZ. MUSA

Aziz Kardeşlerim!

Önemli iman esaslarımızdan biri de bütün peygamberleri hiçbir ayırım gözetmeksizin kabul ve tasdik etmektir. Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz: “[Ey Müminler!] Siz de şöyle deyin: "Biz Allah'a inanırız, bize indirilen Kur'an'a inanırız. Keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onun soyundan gelen peygamberlere gönderilen vahiylerle de inanırız. Yine Musa'ya, İsa'ya ve diğer bütün peygamberlere gönderilen vahiylerle de inanırız. Çünkü biz peygamberler arasında ayırım gözetmeyiz. Biz bütün benliğimizle Allah'a teslim olmuş kimseleriz.”¹ buyurmaktadır. Ayrıca bizler hemen her gün okuduğumuz “Âmenerrasûlü” diye bilinen ayetlerde de peygamberlerin tümüne inandığımızı ve aralarında hiçbir ayırım yapmadığımızı dile getiririz.

Değerli Kardeşlerim!

Yüce rabbimiz bütün peygamberleri insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için göndermiştir. Hz. Musa (a.s) da insanlığın zifiri karanlıklara tutulduğu bir dönemde doğdu. Hz. Musa daha dünyaya gelmeden Firavun gördüğü bir rüya üzerine özellikle ülkesinde yaşayan Yahudilerin yeni doğan çocuklarını öldürüyordu. Hz. Musa da aynı yıllarda dünyaya geldi. Ancak Yüce Allah yeni doğan Musa'yı Firavun'un sarayına sokmuş ve orada büyüttü. Hz. Musa

genç ve yetişkin bir delikanlı idi. Bir gün bir kavgayı ayırmak isterken Firavunun akrabası olan adamın ölmesi üzerine ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Şuayip peygamberin (a.s) yaşadığı Medyen şehrine sığındı. Medyen şehrinde Şuayip Peygamberin kızı ile evlendi ve on yıl orada kaldı. Medyen'de Şuayip (a.s) sürülerine çobanlık yaparak hayatını kazanıyordu. Burada on yıl kaldı. On yıl sonra memleketine dönerken Tur dağı civarında peygamberlikle görevlendirildi. Yüce Allah birçok mucize ile onu Firavuna gönderdi. Ancak Firavun hakkı kabul edenlerden olmadı. Hz. Musa ve ona iman edenler baskı ve zulümden kurtulmak için ülkeden çıkıp giderken Firavun ve ordusu onları takip etti. İki topluluk Kızıldeniz kenarında karşılaşacak iken Allah Hz. Musa'ya asası ile denize vurmasını emretti. Allah'ın emri ile deniz yol oldu. Hz. Musa ve iman edenler denizden selamet ile karşıya geçti. Onları takip eden Firavun ve adamları geçerken deniz kapandı ve hepsi boğuldu. Hz. Musa'nın hayatında iman edenler için çok büyük ibretler vardır. İman edenlere Allah'ın her daim yardım ettiğini bizlere açık bir şekilde göstermektedir.

Muhterem kardeşlerim!

Bütün peygamberlerin davetlerinin esası insanları Allah'a iman ve O'na kulluğa davet etmektir. Tevhid ilkesi başta olmak üzere insan ve topluma hayat veren ahlaki ilkeleri içinde barındıran ve Tevrat'ta on on emir olarak bilinen ahlaki ilkelerde bunları görmek mümkündür. Bu emirlerden ilki Allah'ın birliğine iman etmektir. Allah'ın adı kullanılarak yalan yere yemin edilmesi yasaktır. Ana babaya saygı ve hürmet emredilirken, insanı haksız yere öldürmek, hırsızlık yapmak, zina etmek, komşuya karşı yalan şahitlikte bulunmak ve komşunun malına mülküne tamah etmek yani aç gözlü olmak yasaklanmaktadır.

Bize düşen görev, Hz. Âdem'den peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'ya kadar tüm peygamberlerin 'en güzel örnek' olan hayatlarından ve kutlu yollarından bir an olsun ayrılmamaktır. Onları hem örnek hem de rehber almaktır. Hutbemi bu gerçeğe vurgu yapan bir ayeti kerimenin mealıyla bitirmek istiyorum: “Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”²

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Bakara, 2/136.

² Ahzab, 33/21.