

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ

رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

İMANIN HAYATIMIZA ETKİLERİ

Aziz Müminler!

Okuduğum ayet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu (yaptığı nankörlük ve kötü davranışları sebebiyle) aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesna! Onlar için bitmez tükenmez bir mükafaat vardır.”¹ Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak gönülden benimseyen kimse imanın tadını almış olur.”²

Değerli Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’in birçok ayetinde kainatı ve insanı esaslı bir gaye için yarattığını bildirmektedir. İnsan dışındaki varlıkların yaratılış gayesinin de insana Allah’ın bir lütfu ve rahmeti olduğunu görmekteyiz. “Göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendi katından bir lütf ve nimet olarak sizin istifadenize sunan O’dur. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen kimseler için çok büyük ibretler vardır.”³ Bu ayette zikredilen ibretten maksat Allah’ın biz insanlara verdiği değer, bizlere olan sınırsız sevgi ve muhabbetidir. Bu lütf ve rahmet karşısında insanın sorumluluğu ise Allah’a iman etmek ve imanının gereği olarak Allah’ın emrettiği ibadetleri yerine getirmek ve yasakladıklarından kaçınmaktır. Allah’a kul olma şuur ve sorumluluğuna sahip her insan yaratılmışların en değerlisi ve kıymetlisi olur. Bu hakikati Yüce Rabbimiz şöyle ifade buyurmaktadır: “İman edip imanlarına yaraşır güzellikte işler yapan kimseler ise mahlukatın en değerlisidir.”⁴

Aziz Müminler!

Allah’a iman etmek ve ömür sermayemizi O’na kul olmak için harcamak ahiretimiz için en büyük yatırımdır. Allah’a imanın dünya hayatındaki en büyük karşılığı ise güzel ahlakıdır. İman bir tohum gibidir. Yeşerip büyüdüğünde vermesi gereken meyve ise güzel ahlakıdır. Allah’a iman etmek ile güzel ahlak arasında zorunlu bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz gönderiliş gayesini ifade ederken “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”⁵ buyurmaktadır. Dolayısıyla İslam’ın bütün emir ve yasaklarının temel gayesi insana ahlaki faziletleri kazandırmaktır. Çünkü ahlak insanın ve toplumun huzur ve barış içinde yaşaması için hava ve su gibi zaruri bir ihtiyaçtır. İnsanın davranış ve ahlakını güzelleştirmeyen iman eksik demektir. Bu eksikliği gidermenin yolu ise Allah’a ibadet ve O’nu her daim zikretmektir.

Değerli Müminler!

Malumunuz olduğu üzere yaklaşık iki yıldır Koronavirüs salgını ile mücadele etmekteyiz. Bununla birlikte salgınla mücadelede önemli bir aşama kaydedilmiştir. Aşılar bulunmuş ve birçok ülkede aşılama çalışması başlatılmıştır. Ancak aşılana yeterli ilgi ve alaka gösterilmemektedir. Her şeyden önce kendi sağlığımızı ve toplum sağlığını korumak dini ve vicdani sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu yerine getirmemek kul hakkı ihlali ve büyük bir vebaldir. İnsanın kendisini ve toplumu tehlikeye atması demektir. Alanında uzman hekimlerce salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımını dinen de uygundur. Hutbemi bir hadisi şerif ile bitiriyorum: “Bedeviler, ‘Ey Peygamber tedavi olmayalım mı?’ dediler. Resulullah (sas) ‘Ey Allah’ın kulları elbette tedavi olun. Şüphesiz ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır.’” buyurdu. O hastalık nedir? diye sorduklarında “İhtiyarlık” cevabını verdi.⁶

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Tîn, 95/4-6.

² Müslim, İmân, 56.

³ Casiye, 45/13.

⁴ Beyyine, 98/7.

⁵ Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381.

⁶ Tirmizi, Tıb 2.