

Datum: 19-03-2021 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ

نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.

RESPECT VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSEN

Beste broeders en zusters, één van de doelen van de Islām is om de eigendommen van mensen te beschermen. De mens heeft verantwoordelijkheden richting alle levende wezens in zijn omgeving. Het is volstrekt verboden (*ḥarām*) om een levend wezen ten onrechte om te brengen. Toen iemand een dorstige hond water gaf, zei de Profeet ﷺ dat die persoon het Paradijs zal binnengaan. Andersom zei hij dat een persoon die een kat opsloot en deze liet uithongeren, in de Hel zal belanden. Hij adviseerde keer op keer om rekening te houden met de omgeving waarin je leeft en om de rechten van alle andere levenden te respecteren. Beste moslims, onze religie verbiedt alle vormen van onredelijke winsten. Het op onwettige wijze genereren van inkomsten, misleiden van kopers, onvolledig uitbetalen van werknemers en het verwaarlozen van je plichten als werknemer beschouwt de Islām als onrechtvaardige handelingen. Beste gelovigen, laten we onze bestemming in het Hiernamaals niet in gevaar brengen. Laten we elkaars rechten respecteren. Onthoud dat iedere goede daad een stap is naar het Paradijs en iedere slechte daad een stap naar het Hellevuur. Laten we onze hebzucht onderdrukken en altijd aan de kant van het goede staan.