



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *** عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَا تَحَاسَدُوا وَلَا
تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ »

BARIŞ ELÇİSİ OLMAK: KALPLERİ İMAR ETMEK

Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz okuduğum ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: "Müminler ancak ve ancak kardeşirler. Şu halde birbiriyle kavgalı, dargın, kırgın olan kardeşlerinizin arasını düzeltip sulhu sağlayın. Allah'ın bu emrine uyma hususunda duyarlı ve sorumlu davranın ki O'nun şefkat ve merhametine nail olasınız."¹ Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün ashabına şöyle bir soru sormuştu; "Size, namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir şey göstereyim mi? Orada hazır bulunan sahabe-i kiram ise: "Evet, ya Rasûlüllâh, " deyince Peygamberimiz "Arabulmak, küs olanları barıştırmaktır; çünkü küskünlük saçı kökünden kazır demiyorum, dini kökünden kazır."² buyurmuşlardır.

Değerli Mü'minler!

İnsanoğlu toplum içerisinde yaşayan sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirebilmek için başkalarına ihtiyaç duymaktadır. İnsanın huzur ve mutluluğu ile yaşadığı toplum arasında sıkı bir ilişki vardır. İnsanın mutluluğu içinde yaşadığı toplumun huzur ve mutluluğuna bağlıdır. Ancak toplumun huzur ve barışı zaman zaman bireylerin yaptığı yanlışlar sebebiyle yara almaktadır. İnsanlar arasında yaşanan hak ihlalleri, kin, nefret, hased ve kıskançlık gibi sebeplerle huzursuzluklar yaşanmaktadır. Bu durumda Müslüman olarak bizlere düşen görev karşılaşılan yanlışlık ve haksızlığı gidermek için çalışmaktır. İki kişi veya topluluk arasında var olan çatışma, kavga, dargınlık ve küslüğü ortadan kaldırmak için çalışmak, çatışmalara adil bir çözüm bulmak için barış elçisi olabilmektir.

Muhterem Mü'minler!

Birlik ve beraberlik ancak sevgi, saygı ve kardeşlikten geçer. Kardeşlik ise ancak dostluk ve muhabbet ile olur. Müslümanın Müslümana üç günden fazla küs durması helal değildir.³ İnsan için en ağır yük sinelerde taşınan kin, nefret ve düşmanlıktır. Sineleri karartan manevi kirlilerden insanları ve toplumu arındırmak için çalışmak herkesin görev ve sorumluluğudur. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) sürekli birbirleri ile dövüşen ve kavga eden Medine yakınlarındaki Kuba halkını barıştırmak için sahabelerine: "Haydi bizimle geliniz de onların aralarını düzeltelim," diyerek Kuba'ya gitmiş ve tarafların arasını düzeltmiştir.⁴ Toplumun huzurunu bozan ve insanları mutsuz eden sorunlar karşısında Müslümanın duyarlı olması gerektiğini her daim göstermiş ve öğretmiştir. O toplumsal barışa katkı sağlayacak her fırsatı değerlendirmeyi tavsiye etmiştir. İnsanlar arsında sevgi ve muhabbeti artıracak davranışları övmüştür. Bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. "İki Müslüman karşılaşırsa biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Hâlbuki bu iki Müminin hayırlısı önce selam vermeye başlayandır."⁵

O halde Kardeşlerim!

Misafiri olduğumuz şu geçici dünyayı kavga ve ızdırab yurdu olmaktan çıkarıp sulh ve selâmet yurdu haline getirmek için en yakınlarımızdan başlamak üzere aramızda barışı yayalım. Varlığımızla bulunduğumuz her yere güven ve huzur taşıyalım. Çoğu zaman sudan sebeplerle birbirine küsmüş, kardeşlik bağını koparmış insanların arasını düzeltmek için barış elçiliği yapalım. Bugün bize dokunmadığı için sesimizi çıkarmadığımız küçük sorunların yarın bizleri de huzursuz edeceğini unutmamalıyım. Toplumun huzur ve barışına katkıda bulunmamızı tavsiye eden ilahi hitaba kulak verelim. Hutbemi bir ayeti kerimenin mealıyla bitiriyorum: "Ey iman edenler, hepiniz topluca barışa, huzura İslam'a girin. Şeytana uymayın. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır."⁶

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Hucurat,49/10.

² Tirmizî, Kıyâme, 56.

³ Buhari, Edep, 57.

⁴ Buhârî, Sulh, 2.

⁵ Buhari, Edep, 62.

⁶ Bakara 2/208.