



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
***^{۱۳۳} عَنْ زِيَادِ الثَّمِيرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ
وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ»

REGAİB KANDİLİ

Muhterem Müslümanlar!

Her yıl gelişi ile gönüllerimizi şenlendiren üç aylar yarın başlamaktadır. Önümüzdeki, perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece de feyz ve bereketle dolu Regâib kandilidir. Regâib kelimesi, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Dinî ve ahlakî bir kavram olarak Regaib, bütün istek ve arzularımızı Allah'ın rızasına uygun hale getirmek ve O'nun rızasını kazandıracak salih ameller yapmak için çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize kulluk etmek olduğunu bize öğretir. Rabbimizin lütuf ve rahmet kapıları bu gecede açılır. Peygamber efendimiz: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.¹ buyurmaktadır. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey Müminler! Rabbinizin affına nail olmak ve cennetine girmek için birbirinizle yarışın. O cennet ki gökler ve yer kadar geniştir ve Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için hazırlanmıştır."²

Değerli Müslümanlar!

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylarda ilk idrak ettiğimiz kutlu gece Regâib gecesidir. Regâib ile başlayan bu manevi iklim Mirac ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan Bayramı'yla

taçlanır. Nasıl geçip gittiğini anlamadığımız ömrümüzde böyle özel zamanlar bizlere imkân ve fırsat sunmaktadır. Dünya meşguliyetine dalıp zamanın nasıl geçtiğinin bile farkında olmayan bizler için bir hatırlatmadır. Kum saati gibi ömrün tükendiğini ve hesap vermek için vaktin yaklaştığını hatırlatır. Dünya meşguliyeti ile daralan ve paslanan kalplerimizin Allah'a kulluk ve zikir ile dirilmesi için bir fırsattır. Çünkü kalpler Allah'ı zikir ile dirilir. O'nu unutupca paslanır ve ölür. Allah'a kulluk ile geçmeyen bir ömrün sonu mutlaka pişmanlıktır. Hatta telafisi olmayan bir pişmanlıktır. Ahiret için hazırlık yapmayanlar "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım"³ diyerek telafisi olmayan bir pişmanlık yaşayacaklardır. Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket edenlerse, şu ayette ifade edildiği gibi "Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefesine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir."⁴ müjdesine kavuşmaktadır.

Muhterem Müslümanlar!

Manevi hayatımızda önemli bir yere sahip olan dini gün ve geceler diğer zaman dilimlerinden farklıdır. Her mevsimin kendine has özellikleri olduğu gibi bu geceler de özeldir. Yaz mevsimi kıştan, bahar ise sonbahardan farklıdır. Kış mevsiminde yazdan daha fazla yağmur yağar ama yeryüzü bu yağmurlar ile hayat bulmaz. İlkbaharda yağın azıcık bir yağmur ile tabiattaki her şey yeniden dirilir, hayat bulur. İşte tıpkı tabiatta olduğu gibi Yüce rabbimiz bizlere olan lütuf ve rahmetini göstermek için bazı gün ve geceleri diğerlerinden farklı kılmıştır. Geliniz bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir fırsat ve ganimet bilelim. Rabbimize ibadet ve zikir ile değerlendirelim. Unutmayalım ki Allah'a kulluk ile geçirilmeyen ömrün sonu hiç geçmeyecek olan şiddetli bir kış, O'na kulluk ile geçen ömrün sonu ise bahardır, yazdır. Hutbemi peygamber efendimizin, üç ayları karşılarken yaptığı şu dua ile bitiriyorum: "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır."⁵

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Beyhaki, Şuabü'l İman, 3,342

² Ali İmran, 3/133

³ Fecr, 89/24.

⁴ Nâzi'ât, 79/40-41.

⁵ Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1,259.