



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ*** عَنِ
أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَهُ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ
الْحَسَنَةَ تَمُحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِمُخْلِقِ حَسَنِ

TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah okuduğum ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: “Ey İman edenler! Gerçekten Allah'a itaatsizlikten sakının ve O'na yürekten bağlanıp teslim olmuş kimseler olarak can vermek (için çalışın).”¹ Peygamber Efendimiz de okuduğum hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır: “Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Bilerek veya bilmeyerek bir kötülük işlersen peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlâkla davran!”²

Değerli Kardeşlerim!

Takva Allah'ı sevmek, O'na saygı duymak, yasakladığı şeyleri yapmaktan korkmak, korunmak, O'nun rızasına nail olmayı ümit etmek ve azabına maruz kalmaktan endişe etmek demektir. Takva kelimesi korkma anlamını ifade etse de bu korku sevgi esasına dayanan bir korkudur. İnsanın kendisini çok seven, rızıklandıran, yaşatan ve her türlü lütuf ve inayette bulunan sevgi ve rahmet kaynağı Allah'ı incitmekten çekinmesi ve korkmasıdır. Yoksa korkunç bir varlıktan çekinmek korkmak anlamına gelmemektedir. Allah'ın bizlere verdiği değer ve itibarı kaybetmekten çekinmektir. Takva Allah ile kul arasında sevgi ve merhamet üzerine kurulan bir ilişkiyi ifade etmektedir. Takvanın üç aşaması vardır: Birincisi, Allah'a inanmak ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. İkincisi, büyük ve küçük günahları işlemekten vazgeçerek emirlerini yerine getirmektir. Üçüncüsü de kalbini Allah'ı zikirten mahrum edecek her şeyden kaçınmak ve bütün varlığı ile Allah'a yönelmektir.

Değerli Müminler!

İnsanın ahlaki erdem ve faziletlerini geliştiren en temel kavramlarından birisi de takva kavramıdır. Peygamber Efendimiz bir defasında, eliyle göğsünü işaret ederek üç kere “Takva işte buradadır”³ buyurarak takvanın yerinin insanın kalbi olduğunu ifade etmiştir. Ancak belirtileri müminin davranışlarında görülmektedir. Bu nedenle takva sahibi bir mümin, kalbini fitne ve fesattan, dilini yalan ve iftiradan, gözünü harama bakmaktan, bedenini haram lokma ile beslemekten korur. Elini haksızlığa uzatmaz, ayağıyla kötülük yolunda koşmaz. Bile bile günah işlemek bir yana, şüpheli şeylere dahi meyletmez. Çünkü takvalı olmak, sevap-günah, helâl-haram konusunda derin bir hassasiyeti gerektirir. Allah'a karşı sorumluluk bilinci de insanın değerine değer katar. Sevgili Peygamberimiz Kişiyi halkın nazarında değerli kılan özellik mal zenginliği, Allah katında değerli kılan özellik ise takvadır buyurarak bu hakikate işaret etmiştir.⁴

Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Kendinize (ahiret için) azık hazırlayın! Şüphesiz en hayırlı azık takvâdır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının.”⁵ O halde, şu fani dünyada hayatımızı takva ile bereketlendirelim. Günahlardan sakınıp hep iyi olmaya ve iyilikte bulunmaya devam edelim. Nefsimizin doyumsuz arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp hem dünyamızı hem de ahiretimizi heba etmeyelim. Söylediğimiz her sözün, yaptığımız her işin hesabını bir gün Rabbimize vereceğimizi unutmayalım.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Âl-i İmrân, 3/102.

² Tirmizî, Birr, 55.

³ İbn Hanbel, III, 134.

⁴ Tirmizî, Tefsiru'l Kur'an, 49.

⁵ Bakara, 2/197.