



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا*** عَنْ ثَابِتِ بْنِ
الصَّحَّاحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "...لَعْنُ
الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

ASRIN FİTNESİ TEKFİR

Kıymetli Müminler!

Okuduğum ayeti kerime de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığımızda her şeyi iyice araştırın. Size, Müslüman olduğunuzu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatini (ganimet) elde etmek için "Sen mümin değilsin" demeyin. Allah katında birçok ganimetler vardır. Evvelce siz de Müslüman değildiniz. Allah size iyilikte bulundu (Müslüman oldunuz) iyice araştırıp anlayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır."¹ Okuduğum Hadis-i Şerif te Rasûlüllâh(sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "...Mü'mine lanet etmek ve kâfir diyerek tekfir etmek onu öldürmek gibidir."²

Kıymetli Kardeşlerim!

Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi insanların dini yaşantıları hakkında yargıda bulunmaktır. İnsanları sadece davranışlarına bakıp Müslüman ya da kâfir olarak yargılamaktır. Bu durum öyle ileri gitmektedir ki dinimizin hayat veren ilkelerini gölgelemek isteyen birçok örgüt din adına insanlara zulüm ve işkence etmektedir. Dinimizin en temel kavramlarını keyfi olarak yorumlamakta ve insanlara karşı kullanmaktadır. Daha dün kadar aynı safta namaz kıldıkları Müslüman kardeşlerini bile "kâfir", "müşrik" olarak yargılamaktadır. Hâlbuki iman ve küfür kalp ile gerçekleşen bir fiildir. Sevmek ve nefret etmek gibi kalbin bir fiilidir. İnsanın kalbini ise Allah'tan başka kimsenin bilmesi mümkün değildir. Kalplerde olanlara göre insanları yargılamak sadece Allah'ın kudretindedir. Kimin mümin, kimin kâfir olduğuna hükmedecek yegâne varlık Allah'tır. Peygamber efendimiz de hayatı boyunca en azılı düşmanlarına bile şahsi olarak kâfir veya müşrik

olarak hitap etmemiştir. İnsanların düşünce ve niyetlerine göre hüküm vermemiştir.

Aziz Müminler!

Peygamberimiz (s.a.s.) bir grup Müslümanı bir kavim üzerine sefere göndermişti. İki taraf birbiriyle savaşmaya başlamıştı. Müşriklerden biri Müslümanlardan birkaç kişiyi öldürmüştü. Savaşta, bu kişiyle karşı karşıya gelen Üsame b. Zeyd, kılıcını kaldırıncaya adam "Lâ ilâhe illallah" demişti. Ama Üsame yine de onu öldürmüştü. Medine'ye döndüklerinde söz konusu hadiseyi haber alan Hz. Peygamber (s.a.s.) Üsame'yi yanına çağırarak ve o adamı niçin öldürdüğünü sormuştu. Üsame, bu adamın Müslümanlardan birkaç kişiyi öldürdüğünü söyleyerek ölenlerin isimlerini saymış ve "Ben onun üzerine hücum ettim; kılıcı görünce 'Lâ ilâhe illallah' dedi." diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber "Onu (gerçekten) öldürdün mü? Kıyamet gününde o adam 'Lâ ilâhe illallah' ile karşıma geldiği vakit ne yapacaksın?" demiş ve bu cümleyi defalarca tekrarlayarak Üsame'ye olan kızgınlığını göstermişti. Aynı hadisenin anlatıldığı başka bir rivayette "O adam korkudan bu sözü söyledi." diyerek kendisini savunan Üsame'ye Hz. Peygamber (s.a.s.) "Kalbini yarıp baktın mı?" diyerek onu azarlamıştı. Üsame, "Keşke o gün yeni Müslüman olmuş olaydım da (bu tabloyla karşılaşmasaydım.)" diye pişmanlığını dile getirmiştir.³

Aziz Müslümanlar!

Bir insanın dindarlığı konusunda hüküm vermek hiç kimsenin yetkisinde değildir. Bir kimsenin dindarlığını takdir edecek ve ona göre mükâfat ve ceza verecek yegâne varlık Allah'tır. O'nun hükmünün gerçekleşeceği yer ise ahirettir. Bu dünyada hiçbir kişi ve makamın bu yetkiyi kullanma ve insanların dindarlığı hakkında hüküm verme hak ve yetkisi yoktur. Kendisinde böyle bir yetki görenler Allah'ın koyduğu sınırları çiğnedikleri için çok büyük bir günah işlemektedirler. Bu sebeple başkalarını iman listesinden çıkartma cüretkârlığını göstermek yerine, kendi imanımızı ve ahlakımızı güzelleştirmeye çalışalım. Sadece sözümüzle değil yaşantımızla insanlara örnek olmaya gayret edelim. Başkalarının elinden ve dilinden emin olduğu, insanların canları ve malları hususunda güvendikleri kimseler olmaya çalışalım.⁴ Yanlış söz ve davranışları olan kişileri tekfir ederek düzeltmeyeceğimizi, kendimizden ve dinimizden daha da uzaklaştıracağımızı unutmayalım. Hutbemi Peygamber Efendimizin dualarıyla bitiriyorum. "Allah'ım yararı olmayan ilimden,⁵ zulmetmekten, zulme uğramaktan, Hak'tan uzaklaşıp bölücülük yapmaktan, gizli inkârdan, kötü ahlaktan, sapkınlıktan, bilgisizlikten, yalan yanlış a yönlendirilmekten sana sığınırım."⁶

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Nisa:3/94.

² Buhârî, Eymân 7, Müslim, İman, 176(110)

³ Müslim, İman, 158-160.

⁴ Buhari, İman, 3.

⁵ Tirmizî, Da'avât, 69, (3478)

⁶ Nesâî, İstia'ze 21, (8, 264)