

Datum: 08-01-2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِعْمَلْ عَمَلًا مَرِيئًا يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا وَاحْذَرُ حَذَرَ امْرِئٍ يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدًا.

EVENWICHT TUSSEN DE WERELD EN HET HIERNAMAALS

Het doel van de grondbeginselen van de Islām is om gelukkig te worden, zowel op aarde als in het Hiernamaals. Eén van deze grondbeginselen is dat je gelooft in het leven in het Hiernamaals en dat je jouw leven op aarde daarop afstemt. Zo zegt Allah ﷻ het volgende in de Qur'ān: **‘En zoek met wat Allah jou heeft gegeven het tehuis van het Hiernamaals en vergeet jouw aandeel in de wereld niet [...].’**¹ Volgens een *hadīth* heeft de Profeet ﷺ het volgende gezegd: **‘Werk [voor de wereld] als iemand die denkt dat hij nooit zal sterven en wees [als voorbereiding op het Hiernamaals] op je hoede als iemand die vreest om morgen dood te gaan.’**² Deze fragmenten laten zien dat we het leven op aarde moeten beschouwen als een kans om ons leven in het Hiernamaals in te richten.

Beste broeders en zusters!

Wat de Islām *niet* voorschrijft is om de gunsten op aarde te negeren omwille van het Hiernamaals, noch om gaandeweg meer en meer verslaafd te raken aan het wereldse leven. Onze religie schrijft ons voor om op een verstandige manier een balans te vinden tussen het wereldse leven en onze bezigheden voor het Hiernamaals. Dit zien we namelijk ook terug in het leven van de Profeet ﷺ. Op een dag bezocht hij een zieke metgezel en adviseerde hem³ om de volgende smeekbede (*du'ā'*) te verrichten: **‘Onze Heer! Geef ons het goede in de wereld, het goede in het Hiernamaals en bescherm ons tegen de bestraffing van het Hellevuur.’**⁴ De Profeet ﷺ heeft geadviseerd om in onze aanbidding (*ibāda*) en ons dagelijkse leven de middenweg te volgen.⁵ Hij heeft enkele metgezellen (*aṣḥāb*), die hadden besloten om een teruggetrokken bestaan te leiden omwille van het Hiernamaals, gewaarschuwd om daarvan af te zien en

adviseerde hen om hun lichamen, gezinnen en de gunsten hun rechten te geven.⁶ Hij waarschuwde met de volgende woorden degenen die de wereld achter zich wilden laten en hun verantwoordelijkheden verwaarloosden: **‘Wie mijn traditie (*sunna*) niet volgt, behoort niet tot mij.’**⁷

Beste moslims!

We zien in onze gemeenschap maar al te vaak dat één richting (de aarde of het Hiernamaals) de overhand heeft. Sommigen zijn vergeten dat de aarde een test is van het Hiernamaals, dat we op aarde zijn om beproefd te worden en zij beschouwen alles als toelaatbaar (*mubāh*). Anderen richten zich puur op het Hiernamaals en trekken zich niets aan van de gunsten die Allah ﷻ heeft geschonken. En weer anderen schrijven hun radicale ideeën toe aan het geloof en presenteren ons geloof als een moeilijk te belijden religie, terwijl ons geloof met zijn barmhartige boodschap juist uit is op gemak. Zo'n overtuiging waarbij religiositeit wordt voorgesteld als het ondergaan van leed en moeilijkheden is ongegrond. Zij nemen geen genoegen met rust en harmonie en beschouwen het veroorzaken van onrust – ten onrechte – als een religieuze plicht. Deze houding is niet verenigbaar met het verstand en Allah ﷻ schrijft ons absoluut niet voor om ongelukkig te worden. Sommigen proberen aanbiddingsdaden te beperken tot uiterlijk vertoon en vergeten dat het hebben van een goed karakter (*akhlāq*) een uitkomst is van religiositeit. Of ze bekritisieren de religiositeit van anderen. Ook zijn er mensen die de religie niet praktiseren en deze beperken tot een geweten. Al deze voorbeelden zijn het gevolg van een verkeerd begrip van onze religie.

Beste gemeenschap!

Laten we gematigdheid, waartoe de Qur'ān en de Profeet ﷺ ons oproept, als norm nemen. Laten we zoeken naar evenwicht in de liefde die we tonen, in onze daden van aanbidding, in ons hele leven en ook in onze kijk naar de aarde en het Hiernamaals. Vergeet niet dat deze houding onmisbaar is bij het dienen van onze Heer. Ik beëindig mijn preek (*khutba*) met een *du'ā'* van de Profeet ﷺ: **‘O Allah! Maak de wereld waarin ik leef, waarin ik word voorzien en het Hiernamaals gezegend voor mij en voorzie mijn leven van al het goede.’**⁸ *Āmīn.*

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

¹ Al-Qaṣaṣ, 28: 77.

² Al-Suyūṭī, Al-Jāmi' al-ṣaḡhīr, II, 12.

³ Al-Muslim, Dhikr, 23.

⁴ Al-Baqara, 2: 201.

⁵ B39 Al-Bukhārī, Īmān, 29.

⁶ Al-Bukhārī, Adab, 84.

⁷ Al-Muslim, Nikāh, 1.

⁸ Al-Muslim, Du'ā', 71.