



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ*** عَنْ شَدَادِ بْنِ أُوَيْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَّتْ عَلَى اللَّهِ

BİR YILIN MUHASEBESİ-YENİ YILA GİRERKEN

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce rabbimizin bizlere bahsettiği nimetlerin en önemlilerinden biri de ömür nimetidir. Dünya ve ahiretteki huzur ve mutluluğa ulaşmamızın yegâne yolu bu nimeti nasıl değerlendirdiğimiz ile yakından alakalıdır. Hiç bitmeyecek olan ahiret hayatının temelleri, çabucak tükenen dünya hayatında atılmaktadır. Hayat anlamsız bir var oluş olmadığı gibi, ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. Aksine hayat, iyilik yapmak için fırsat ve faaliyetler alanı, ölüm ise yaptıklarımızın karşılığını bulacağımız ahiret hayatına girişi sağlayan bir geçiş kapısıdır. Yüce rabbimiz bu gerçeği okuduğum ayet-i kerimede şöyle ifade buyurmaktadır: “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok başıslayandır.”¹

Muhterem Müslümanlar!

Ne zaman öleceği konusunda hiçbir fikri ve garantisi olmayan insan, her an ölebileceğini de çok iyi bilmesine rağmen, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaktadır. Hırs ve arzularının esiri olmaktadır. Daha kötüsü bu dünyada yaptıklarından bir gün mutlaka hesaba çekileceğini unutmaktadır. Sevgili peygamberimiz (s.a.s.) zamanın kıymetine dikkat çekmek, fırsatları iyi kullanmak, kendimizi daima muhakeme ve muhasebe etmemiz için bizleri uyarmak maksadıyla şöyle buyurmuşlardır: “Kıyamet gününde insanoglu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımlıdayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini

nerede harcadığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”²

Değerli Kardeşlerim!

Ölümün kapısını çalacağı aklına bile gelmeyen binlerce kardeşimizi yakın bir zamanda salgın sürecinde kaybettik. Bununla birlikte yine birçok kardeşimiz bu hastalıkla mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Bu yıl bütün dünya beklenmeyen birçok imtihanlarla yüzleşti. Şimdi zor bir yıl olarak yaşadığımız 2020 yılını geride bırakıyoruz. Diğer taraftan da ne getireceğini bilemediğimiz 2021 yılına giriyoruz. Tam da bu süreçte hem geride bırakacağımız yılın muhasebesini yapmalı hem de her an elimizden gidebilecek olan ömür sermayemizin geri kalan kısmını dünya ve ahiretimiz için iyi değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in buyurduğu gibi “Mümin, hastalığa yakalanmadan önce sağlığının kıymetini bilmelidir. Meşguliyete düşmeden önce boş zamanını faydalı işlerle geçirmelidir. İhtiyarlık gelip çatmadan önce gençliğini hayırlı amellerle değerlendirmelidir. Darlığa ve yokluğa düşmeden önce varlığını ve imkânlarını dünya ve ahiret saadetine vesile olacak işlerde değerlendirmelidir.”³

Değerli Kardeşlerim!

Geliniz, imtihanlarla yüz yüze olduğumuz bu hassas dönemin muhasebesini yapalım. İnsanlık ailesi olarak kurtuluşumuzun iyilikleri çoğaltmaktan geçtiğini unutmayalım. Hayatın türlü zorlukları ile karşı karşıya kalan insanlara el uzatmak için fırsat arayalım. Sığınacak yuvası, sıcak bir aşı olmayan milyonlarca insanın hayatını belgesel gibi izlemeyelim. Dertlerimizi paylaşmak, kötülükleri azaltmak için gayret gösterelim. En büyük iyiliğin bir insanın gözyaşını silmek bir yetimin elinden tutmak olduğunu unutmayalım. Ömür sermayesini iyilikleri çoğaltmak için kullanalım. Hutbemi bir hadisi şerif ile bitiriyorum: "Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsanî arzularına uyup Allah'tan (bağışlanma) umandır."⁴ Bu vesileyle yeni yılın bütün insanlık âlemine hayırlar getirmesini ve yaşadığımız bu salgın musibetinden kurtulmamıza vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederim.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Mülk 2.

² Tirmizî, Sıfâtü'l-kıyâme, 1

³ Hâkim, el-Müstedrek, IV, 341.

⁴ Tirmizî, Kıyâmet, 25