

Datum: 04-12-2020 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ.

ONTFERM JE OVER MENSEN MET EEN BEPERKING

Beste broeders en zusters, Allah ﷻ kan ons op verschillende manieren beproeven, bijvoorbeeld op onze gezondheid. Sommige mensen hebben een beperking waar zij niets aan kunnen doen. De Islām ziet het helpen van mensen met een beperking als een aanbidding (*‘ibāda*). De Profeet ﷺ heeft vaak geadviseerd om rekening te houden met mensen met een beperking. Hij benoemde de blinde metgezel ‘Abdullāh ibn umm Maktūm (r.a.) zelfs tot gouverneur en Qur’ān-docent. De Profeet ﷺ deed er altijd alles aan om mensen met een beperking midden in de maatschappij te zetten. Hij heeft de beperkingen van mensen nooit bij naam genoemd, omdat dat confronterend kon zijn. Beste moslims, laten we mensen met een beperking niet in de steek laten; dit is een morele taak voor ons. Ik beëindig mijn preek met een mooie *ḥadīth*: **‘Voorwaar, Allah kijkt niet naar jullie uiterlijkheden of jullie rijkdom, maar Hij kijkt naar jullie harten en naar jullie daden.’¹**

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

¹ M6543 Al-Muslim, Birr, 34.