



13.11.2020

CUMA HUTBESİ

خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ *** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى) قَالَ «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي
بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَيَتَذَكَّرُونَ فِيهَا مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ يُدْرَسُونَ فِيهَا
وَيُعَلِّمُونَ فِيهَا وَيُخَوِّفُونَ فِيهَا وَيُذَكِّرُونَ فِيهَا
وَيُحْفَتُهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»

CAMİ VE DİN EĞİTİMİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayeti kerime de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın Kitab’ını okuyup O’na uyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızaktan (Allah için) gizli ve açık sarf edenler, asla tükenmeyecek bir kazanç umabilirler.”¹

Kardeşlerim!

Asr-ı Saâdetten bugüne mescit ve camilerimiz hem Allah’a ibadet edilen hem de ilim ve hikmet öğrenilen şerefli mekânlardır. Allah katında en makbul yerler olan camiler,² içinde Rabbimizin adını andığımız, kulluğumuzu, dualarımızı, niyazlarımızı O’na arz ettiğimiz mukaddes yerlerdir. Camilerimiz, aynı kubbe altında bizleri vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna erdirtir. Aynı mihraba yönelerek Cenâb-ı Hakkın rızası için secdeye kapanırız. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran, İslâm’ın hakikatini öğreten hutbe ve vaazlar ise, hayatımıza yön verir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) Allah’ın mescitlerinden birinde toplanıp Kur’an-ı Kerim okuyan ve onu müzakere edenlerin üzerine sekînet ve rahmet ineceğini bizlere müjdelemiştir.³

Kıymetli Müminler!

Hepimizin Rabbimize, birbirimize ve çevremize karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de çocuklarımıza karşı olan sorumluluklarımızdır. “Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır.”⁴ buyuran Allah Rasûlü (s.a.s) bu hususa dikkat çekmiştir. Ailemizin gözbebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın maddi ihtiyaçları gibi manevi ihtiyaçlarını da karşılamakla mükellefiz. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak bizim asli vazifemizdir. Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak, en doğru biçimde anlamak ve hayatın her anında yaşamak mümin olmanın şiarıdır. Bu sebeple çocuklarımızı küçük yaştan itibaren Kur’an tilavetiyle ve Kur’an’ın temel değerleriyle tanıştırmalıyız.

Aziz Müminler!

Allah’a iman etmek ve imanımızın gereği olarak ahlaklı bir insan olmak için mücadele etmek en büyük zenginliğimizdir. İman etmek karanlıklardan aydınlığa

çıkılmaktır. Cehaletten ilmin nuruna kavuşmaktır. İnanmak ve iman etmek en büyük lütuf ve rahmete mazhar olmaktır. Bu hayatı Kur’an’ın aydınlığında yaşamak kazancı bitip tükenmeyen bir ticaret yapmaktır. Fani olanı baki ve ebedi olan ile değiştirmektir. Yüce rabbimiz bu hakikati şöyle ifade buyurmaktadır: “Manen ve ruhen ölü iken kendisini imanla hayata kavuşturduğumuz ve insanlar arasında doğru yolu bulmuş biri olarak yürümesi için önüne manevi ışık tuttuğumuz kimse ile karanlıklarda kalan ve bir türlü aydınlığa çıkamayan kimsenin durumu bir olur mu? Ama gel gör ki o kafirlere işledikleri günahlar pek cazip gözüküyor.”⁵

Değerli Müminler!

Çocuk ruhu, Kur’an’ın sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha yakındır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocuklukta. Yavrularımıza Kur’an sevgisi aşılamak ve Kur’an’ın aydınlığında devam edecek bir ömrün ilk adımlarını atmak istiyorsak, camilerimiz hem bizler için hem de çocuklarımız için eşsiz bir fırsattır. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Elinde Kur’an, göğsünde iman ile hayatına yön veren samimi müminler yetiştirmek için emek verelim. Unutmayalım ki, Allah’ın Kitabı’na aşına olan, Allah’ın Rasûlü’nü örnek alan, vatanına ve milletine vefa ile bağlanan güzel bir nesil bırakmak hepimizin en büyük sorumluluğudur.

Aziz müminler!

Geliniz kendimizi ve aile efradımızı bu büyük lütuf ve rahmetten mahrum etmeyelim. O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur’an’la hem kendimizin hem de çocuklarımızın hayatını imar edelim. Yavrularımızın dimağlarına ve tertemiz fitratlarına imanı, İslam’ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur’an’ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım ve şu duayı dilimizden asla düşürmeyelim; “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle”⁶

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Fatır Süresi, 35/29.

² Müslim, Mesâcid, 288.

³ Müslim, Zikir, 38.

⁴ Müslim, Sıyâm, 183.

⁵ Enâm 6/122

⁶ Furkan, 25/74.