

Datum: 16-10-2020 (pro-formapreek)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَمِصْرُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ.

HAAL JE RELIGIE UIT AUTHENTIEKE BRONNEN

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de Islām enorm toegenomen. Behalve interesse in het geloof is misbruik ervan ook toegenomen. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is het gebrek aan correcte religieuze informatie. Met enige regelmaat zien we dat er – online – uit naam van de religie informatie wordt verspreid die klakkeloos als “waar” wordt aangenomen. Dat leidt tot misconcepties en onherstelbare valse overtuigingen. Vaak wordt daarbij ingespeeld op de emoties van onschuldige mensen, met blijvend tastbaar en niet-tastbaar leed tot gevolg. Belangrijk om te realiseren is dat de Islām geen bepalingen of regelingen kent die indruisen tegen het gezonde verstand. Daarnaast schrijft de Islām geen verantwoordelijkheden voor die de menselijke ratio en draagkracht te boven gaat. Wanneer je informatie over het geloof vergaart, dien je te verifiëren of de gevonden informatie wel authentiek is en dien je moeite te doen om alleen correcte religieuze informatie tot je te nemen.

Beste broeders en zusters!

De Islām kent twee basisbronnen: de Qur’ān en de *sunna*, ofwel de traditie en leefwijze van de Profeet ﷺ. Informatie over het geloof dien je uit deze bronnen te putten. Dromen van mensen hebben in termen van religie geen informatieve waarde. Sommige mensen kunnen ingevingen ontvangen van verborgen kennis door middel van inspiratie (*ilhām*). Ook inspiratie is geen geldige religieuze bron. Deze zaken gaan immers in tegen de boodschap die Allah ﷻ in *sūrat al-Mā’ida* vers 3 geeft, namelijk dat Hij de religie compleet heeft gemaakt. Wanneer iemand inspiratie (*ilhām*) ontvangt en jij zijn aanwijzingen als een geldige religieuze bron beschouwt, betekent dat dat je een innovatie in het geloof (*bid’a*) introduceert en een tweede “Islām” vestigt. Allah ﷻ zegt

het volgende in de Qur’ān: ‘En [weet] dat dit Mijn rechte pad is. Volg het dan en volg geen [andere] paden, want die zullen jullie afsplitsen van Zijn pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, zodat jullie [gods]bewust zijn.’¹ Uit dit vers maken we op dat we voor wat betreft de religie uitsluitend een beroep dienen te doen op de Qur’ān en, in combinatie met andere verzen, op de *sunna* van de Profeet ﷺ.

Beste gemeenschap!

Om de vrede en harmonie die de Islām nastreeft te bereiken is het van groot belang om ons begrip van de Islām te baseren op de Qur’ān en de *sunna* en om alleen daarmee onze religieuze praktijk in te richten. Dit is ook het enige pad waarmee je geluk kunt bereiken in je leven en in het Hiernamaals (*ākhirā*). Om innovatie in het geloof (*bid’a*), bijgeloof (*khurāfa*) en dwaling (*dalāla*) te bestrijden, is het belangrijk om alleen authentieke en betrouwbare bronnen te raadplegen om je religie te leren. Onze geliefde profeet Muḥammad ﷺ zei daar eens het volgende over: ‘Ik laat twee dingen na, wanneer jullie die niet loslaten, zullen jullie niet dwalen: het Boek van Allah en de *sunna* van de Profeet.’²

Beste broeders en zusters!

Allah ﷻ heeft ons uitgerust met een verstand (*‘aql*) en met een vrije wil (*irāda*). En, *al-ḥamdulillāh*, de solide principes van onze religie en een breed arsenaal aan veertienhonderd jaar kennis zijn stevig verankerd in onze traditie. Laat je dus niet in de val lopen door personen die de spirituele autoriteit van de Islām aanwenden om persoonlijk gewin, macht en roem te verwerven. Vertrouw ook niet blindelings op mensen die zich voordoen als de enige vertegenwoordiger van de waarheid (*al-ḥaqq*) en zich uitgeven voor onschendbaar en onschuldig. Laat je niet van de wijs brengen door teksten met een religieuze inhoud die online worden gedeeld en waarvan de bron niet bekend is. Leer je geloof dus uit betrouwbare en geverifieerde bronnen, zo zorg je ervoor dat je geen slachtoffer wordt van desinformatie. Laat de waarheden in de heilige Qur’ān en de *sunna* van onze Profeet ﷺ je enige toetsstenen zijn. Ik beëindig mijn preek (*khutba*) met een *ḥadīth*: ‘Voorwaar, het meest waarachtige woord is het Boek van Allah. En de beste leiding is de leiding van Muḥammad.’³

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Al-An’ām, 6: 153.

² MU1628 Imām Mālik ibn Anas, Al-Muwatta’, Qadar, 3.

³ N1579 Al-Nasā’ī, ‘Īdayn, 22.