

Tarih: 02-10-2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) قَالَ: أَحَبُّ
الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا

CAMİ VE İLİM

Muhterem Müslümanlar!

Camilerimiz tarih boyunca ilim ve irfanın, kültür ve medeniyetinin gelişmesine çok büyük katkılar sağlamıştır. Sadece ibadet edilen mekanlar olmamış aynı zamanda bir okul ve medrese görevi yapmıştır. Peygamber Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk iş olarak bir mescit inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişiğinde ise ashâb-ı kirâm için yatılı medrese ve okul olarak mekanlar inşa ettirmişti. Peygamberimiz (s.a.s), böylelikle Mescid-i Nebvî'de ilim ile ibadeti buluşturmuş, mescitlerin ilim ve ibadet mekanları olduğunu göstermişti. Nitekim Kur'an'ın ilk indirilen ayetleri şöyle buyurmaktadır: “**Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.**”¹

Kardeşlerim!

İslam beldelerinin merkezinde bulunan camilerimiz, hayatın merkezi ve şehrin kalbi olduğu gibi, aynı zamanda ilim ve irfanın birleştiği mekanlardır. Camilerimiz Âlemlerin Rabbi'ne kulluğumuzu arz ettiğimiz gibi aynı kubbe altında bizleri vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna eriştiren mekanlardır. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir. Aynı tarafa yönelerek Yüce Allah'ın rızası için secdeye kapanırız. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran, İslâm'ın hakikatini öğreten hutbe ve vaazlar ise, hayatımıza yön verir. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “**Bir grup, Kur'an'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya**

gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine manevi bir huzur iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla onları sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar.”²

Değerli Müslümanlar!

Camilerimizin inşası kadar ilimle, ibadetle, dini eğitim ve öğretimle ihya edilmesi de son derece önemlidir. Yüce rabbimiz: “**De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.**”³ buyurmaktadır. Bu ayette zikredilen bilmekten maksat Allah'ı bilmek ve O'na iman etmektir. Ayrıca ilim ve irfan sahibi olmanın bir fazilet ve üstünlük sebebi olduğunu da ifade etmektedir. Şüphesiz her türlü güzelliğin başı olan Allah'ı bilmeyi ve tanımayı, O'na iman etmeyi camilerde öğrenmekteyiz. Bu mekanlarda omuz omuza durup Yaratanımıza olan saygı ve muhabbetimizi dile getirmekteyiz. Bu sebeple camiler Rabbimizin de değer verdiği kutsal mekanlardır. Nitekim sevgili Peygamberimizin: “**Beldelerin Allah'a en sevimli olan mekânları, camilerdir.**”⁴ buyurmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar!

Unutmayalım ki ilim ve irfanın beşiği, Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bütünleştiği camilerimiz bizi her daim diri tutan, dünya ve ahiretimizi kazanmamıza vesile olan mekanlardır. Bu sebeple kendimizi ve çocuklarımızı bu güzel mekanlardan mahrum etmeyelim. Kısacık dünya hayatında meslek sahibi olup rahat bir hayat sürdürmeleri için yaptığımız fedakarlıklarını dinlerini doğru bir şekilde öğrenmeleri için de yapalım. Çocuklarımızın dini eğitim almaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayalım. Bu vesile ile camilerimizin yaptırılmasında ve yaşatılmasında emeği geçen, gelip ibadet edip mamur olmasına sebep olan siz değerli kardeşlerimizden Allah razı olsun. Camiler ve din görevlileri haftası hepimize hayırlı olsun.

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ Alak, 96/1-5.

² Ebû Dâvud, Salât 349, 1455. H.; Tirmizî, Kırâ'at 3, 2946 H.; Müslim, Zikir 38, 2699 H; İbnu Mâce, Mukaddime 17, 225. H.

³ Zümer, 39/9.

⁴ Müslim, Mesâcid, 288.