

Datum: 14-08-2020 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصِيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قُلْ... آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمَّ.

WEES STANDVASTIG IN HET GELOOF

Beste broeders en zusters, de Qur'ān is het allermooiste woord en is een genezing voor de gelovigen (*mu'minūn*). De Qur'ān leidt de lezer naar het rechte pad. Het is onze taak om dat rechte pad, de *ṣirāṭ al-mustaqīm*, te volgen. Dat betekent dat je Allah vreest, dat je omgaat met goede mensen, dat je uitgeeft omwille van Allah, dat je de mensen vergeeft. De *ṣirāṭ al-mustaqīm* is het pad van barmhartigheid, niet van haat. Allah heeft chaos, terreur, onrecht en onzedelijke daden verboden verklaard. Allah roept in Zijn Boek de mens op om rechtvaardig te zijn, om het goede te doen en om de familiebanden te onderhouden.¹ Beste moslims, de Profeet (saw) zei eens het volgende toen iemand hem vroeg wat het belangrijkste is in de Islām; hij zei: **Zeg: "Ik heb geloofd in Allah" en wees daarna standvastig!**² "Standvastig" betekent dat je je goed karakter (*akhlāq*) eigen maakt. Je ego (*nafs*) en de satan (*shayṭān*) zullen proberen jou tegen te houden daarin. Trap niet in hun valkuilen! Beste gemeenschap, in ons geloof is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn en dat we elkaar nooit uitsluiten. We dienen de eenheid in onze gemeenschap altijd te behouden. Er is geen plaats voor polarisatie en haat. Probeer altijd barmhartig te zijn, voor iedereen. De Qur'ān is daarbij het beste hulpmiddel. De Qur'ān haalt ons uit de duisternis en verenigt ons met het licht. De profeet Muḥammad (saw) was in alle opzichten perfect en is ons beste voorbeeld. Laten we dus zijn pad volgen. Wees een goed mens. Ga alleen met goede mensen om. Voorkom verdeeldheid. Vergeet niet: Allah (swt) heeft alle gelovigen (*mu'minūn*) tot broeders/zusters verklaard. Moge onze onderlinge broederschap altijd overeind blijven. Ik vraag Allah (swt) om onze harten standvastig te houden in het geloof. *Āmīn*.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

¹ Zie bv. Al-Baqara, 2: 177.

² Al-Muslim, Īmān, 62.