

**Datum: 07-08-2020 (vereenvoudigde samenvatting)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ  
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِيَ الْجَاهِلِينَ.  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ.

## VERMIJD NUTTELOZE ZAKEN

[Update vrijdagpreek 06-08-2020 22:15: *Afgelopen dinsdag vond er in de Libanese hoofdstad Beiroet een zware explosie plaats, met veel doden en ravage tot gevolg. Wij vragen Allah (swt) om de overledenen genadig te zijn. Wij leven mee met het Libanese volk en wensen de nabestaanden veel sterkte, kracht en geduld toe (red.).*]

Beste broeders en zusters, zeer gewaardeerde jongeren en lieve kinderen. In een *ḥadīth* heeft de Profeet (saw) de volgende prachtige boodschap meegegeven: **‘Het mooie van iemands Islām is zich niet bezig te houden met dingen die hem niet aangaan.’**<sup>1</sup> Beste moslims, tijd is een grote gunst (*ni`ma*) van Allah. Als gelovigen moeten wij onze tijd dan ook goed benutten om de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Een gelovige (*mu`min*) is iemand die nutteloze woorden en gedragingen vermijdt. Onze tongen mogen alleen waarheden spreken. Alles wat we doen moet omschreven kunnen worden met voorbeeldig gedrag. Beste gemeenschap, de Profeet (saw) heeft laten weten dat de mens op de Dag der Opstanding de aanwezigheid van Allah niet zal verlaten voordat hij verantwoording heeft afgelegd over zijn leven en waar en hoe hij dat heeft doorgebracht, over zijn kennis en wat hij daarmee heeft gedaan, over zijn bezittingen en waar hij die heeft verkregen en waaraan hij die heeft besteed en over zijn lichaam en hoe hij dat heeft versleten.<sup>2</sup> Zoals uit deze *ḥadīth* blijkt, mogen we onze kostbare tijd niet verspillen. Beste mensen, er zijn te veel dingen waarmee we onze kostbare tijd verspillen. Die bezigheden dragen niet bij aan ons wereldse leven en ook niet aan ons leven in het Hiernamaals. Ook zorgt het ervoor dat je je afzondert van je gezin. Een gelovige (*mu`min*) weet dat tijd kostbaar is; hij richt zich alleen op waardevolle en positieve dingen. Ik beëindig mijn preek met een *du`ā`*

van de Profeet (saw): **‘O Allah! Ik zoek mijn toevlucht tot U tegen het kwaad van mijn gehoor, tegen het kwaad van mijn blik, tegen het kwaad van mijn tong, tegen het kwaad van mijn hart en tegen het kwaad van mijn wellust.’**<sup>3</sup> O Allah, bescherm ons hiertegen! *Āmīn*.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut  
Islamitische Stichting Nederland**

<sup>1</sup> T2317 Al-Tirmidhī, Zuhd, 11; MU1638 Mālik ibn Anas, Al-Muwatta`a, Husn al-khulq, 1.

<sup>2</sup> T2417 Al-Tirmidhī, Şifāt al-Qiyāma, 1.

<sup>3</sup> T3492 Al-Tirmidhī, Da`wāt, 74.