

**Datum: 31-01-2020 (vereenvoudigde samenvatting)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَلْتَبْلُوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالْقَمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِيْنَ.  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا  
لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ  
صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

## GEESTELIJKE WEERBAARHEID BIJ RAMPSPOED

Beste broeders en zusters, de Qur'ān leert ons dat wij op aarde zijn zodat wij beproefd kunnen worden op onze daden. Wij worden beproefd met zowel voorspoed als tegenspoed. Eigenlijk zijn de moeilijkheden die een moslim ervaart geen teken van verlies. Moeilijkheden zijn voor nu vervelend, maar als wij geduldig zijn dan zijn zij een voorbode van een beter leven in het Hiernamaals. Beste moslims, het is een plicht voor iedere moslim om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Als je zwakkeren helpt zal Allah zeker van je houden. Beste gemeenschap, vorige week vrijdag heeft er een krachtige aardbeving plaatsgevonden in de Turkse provincie Elazığ. Dit heeft ons diep geraakt. Om de slachtoffers te helpen is de Islamitische Stichting Nederland (ISN) begonnen met een inzamelingsactie. Wij weten uit ervaring dat de mensen in Nederland erg hulpvaardig zijn. Daarom doen wij een beroep op jullie hulp. Wij vragen Allah om de overleden slachtoffers van deze aardbeving genadig te zijn en om de gewonden te genezen. Moge Allah jullie giften aanvaarden, *bārakAllāhu fikum, āmīn*.

*Naschrift: als je mee wil doen aan deze inzamelingsactie, kun je ook terecht op onze website ([www.isndiyanet.nl](http://www.isndiyanet.nl)). Wij accepteren iDEAL-donaties.*