

Tarih: 24-01-2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكَفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ

وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَاةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا

DOĞRU SÖZLÜ OLMAK

Muhterem Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın getirmiş olduğu ahlaki ilkeler bireysel ve toplumsal hayatımızı yaşanabilir kılmak içindir. Bu ilkelerden biri de doğru sözlü olmaktır. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder.”¹

Değerli Kardeşlerim!

Doğruluk konusunda Peygamber Efendimiz bizlere en büyük örnektir. O'nun hayatında yalana asla rastlanmamıştır. Peygamberlik görevi ile şereflemeden önce bile doğru sözlü olduğu için yaşadığı toplumun güvenini kazanmış ve Muhammedü'l-Emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz doğru sözlü olmanın bizler için ne büyük bir kazanç kapısı, yalancılığın ise ne büyük bir felaket ve kayıp olduğunu ne güzel ifade etmektedir: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru bir kişi’ olarak yazılır. Yalandan sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi

devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı’ olarak yazılır.”²

Muhterem Müslümanlar!

Doğru sözlü olmanın zıddı yalan söylemektir. Yalancılık her türlü kötülüğün başı, kötü bir huy ve münafıklık işaretidir. Mü'min yalan konuşmaz ve yalan ile iş yapmaz. Çünkü müminin kalbi, iman ve doğruluk yurdudur. Yalancılık ile iman asla bir arada bulunamaz. Peygamber Efendimiz bu gerçeği şöyle ifade buyurmuştur. “Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, ihanet ile güven bir arada bulunmaz.”³

“Mümin yalan söyler mi?” sorusuna ise: “Konuştuğu zaman yalan söyleyen kimse, Allah'a ve âhîret gününe (tam mânâsıyla) inanmamıştır.”⁴ buyurmuştur.

Aziz Müminler!

Yalan söylemek ne kadar vebal gerektiren bir davranış ise, duyulan her haberi araştırmadan doğru kabul etmek, bilerek ya da farkında olmadan yalanın yayılmasına sebebiyet vermek de dini ve ahlaki bakımdan aynı derecede sorumluluk gerektiren bir davranıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizi şöyle uyarmaktadır: “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur”⁵ Bireysel ve toplumsal huzur ve barışın temeli ve teminatı doğru sözlü olmaktır. Toplumsal huzur ve barışı yok eden şey de yalancılıktır. Kendimiz ve yakınlarımızın zararına olduğunu zannetsek bile doğruluktan şaşmayalım. Unutmayalım ki doğruluk her zaman kazandırır. Hutbemi ünlü şairlerimizden Ziya Paşa'nın şu dizeleri ile bitirmek istiyorum.

**İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah
Doğruların yardımcısıdır Hazret-i Allah.**

Hollanda Diyanet Vakfı

²Buhâri, Edeb 69.

³İbnHanbel, II, 349.

⁴Müttakî el-Hindî, Kenzû'l-ummâl, III, 874.

⁵İsrâ, 17/36.

¹ Kur'an-ı Kerim, Ahzab, 33/70-71.