

Datum: 24-01-2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكَفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ
وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، وَلَا تَجْتَمِعُ الْحَيَاةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا.

EERLIJK DUURT HET LANGST

De beginselen die de Islām heeft voortgebracht, hebben als doel om ons persoonlijke en ons sociale leven behapbaar te houden. Een van die beginselen is dat je integer bent. Allah zegt daarover het volgende in de Qur'ān: 'O jullie die geloven! Wees bewust van Allah en spreek het ware woord. Hij [Allah] zal [dan] voor jullie jullie goede daden aanvaarden en jullie zonden vergeven. Wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, die heeft zeker een grote overwinning behaald.'¹

Beste broeders en zusters!

Als je wil weten wat integer zijn betekent, is het voldoende om naar het leven van de profeet Muḥammad (vzmh) te kijken. De Profeet is nooit betrapt op een leugen. Nog voordat het profeetschap aan de Profeet werd verleend, stond hij te boek als iemand die betrouwbaar is. Hij werd ook wel "Muḥammad al-Amīn", ofwel "Muḥammad de Betrouwbare" genoemd. De Profeet heeft de gevolgen van eerlijkheid en van leugens als volgt onder woorden gebracht: 'Integriteit leidt [de mens] tot rechtschapenheid (*birr*) en rechtschapenheid leidt tot het Paradijs (*janna*). Indien iemand aanhoudend de waarheid spreekt, wordt hij als "integer" aangeduid. Liegen leidt tot verdorvenheid en verdorvenheid leidt tot het Hellevuur (*nār*). Indien iemand aanhoudend liegt, zal hij door Allah als "leugenaar" (*kadhhab*) getypeerd worden.'²

Beste moslims!

Een moslim hoort altijd de waarheid te spreken. Het tegenovergestelde daarvan, liegen, siert een moslim niet.

Liegen is een slechte eigenschap die tot alle vormen van kwaad kunnen leiden. Daarnaast is liegen een teken van hypocrisie. Het hart van een moslim dient gevuld te zijn met overtuiging van het geloof (*īmān*) en met integriteit. Geloof (*īmān*) en leugens gaan absoluut nooit samen. De Profeet (vzmh) zei daar eens het volgende over: 'Geloof (*īmān*) en ongeloof (*kufr*) zijn onverenigbaar in het hart van de mens. Integriteit en de leugen zijn ook onverenigbaar. Verraad en eerlijkheid [het toevertrouwen] zijn ook onverenigbaar.'³

Beste gelovigen!

Het is onverantwoord als je liegt tegen mensen. Het is ook onverantwoord dat je alles wat je hoort, zonder te onderzoeken, als waar aanneemt. Geloof dus niet te snel in geruchten en wees voorzichtig met het verspreiden van dingen die je hoort. Allah zegt daarover het volgende in de Qur'ān: 'En volg niet datgene waarover je geen [ware] kennis bezit. Voorwaar, het gehoor, het gezichtsvermogen en het hart, zij zijn alle daarvoor verantwoordelijk.'⁴

Beste gemeenschap!

De basis voor innerlijke harmonie en sociale rust is integriteit. Dat betekent dat je betrouwbaar moet zijn en eerlijk moet zijn in je spraak. Liegen, oneerlijkheid en valsheid leiden tot sociale onrust en passen daarom ook niet bij de Islām. Laten we dus altijd eerlijk en oprecht zijn, zelfs als dat in ons nadeel is. Laten we het volgende mooie spreekwoord niet vergeten: eerlijk duurt het langst. Moge Allah ons laten behoren tot degenen die waarheidsgetrouw zijn. Moge Allah ons behoeden tegen leugens, valsheid en bedrog. *Āmīn*.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

¹ Al-Aḥzāb, 33: 70-71.

² B6094 Al-Bukhārī, Adab, 69.

³ HM8577 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 349.

⁴ Al-Isrā', 17: 36.