

Datum: 20-12-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

بِالْحَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ

مُخْتَلًا فُخُورًا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ.

GOED NABUURSCHAP EN SOLIDARITEIT

Beste broeders en zusters, het doel van de Islām is dat de mens gelukkig wordt, zowel op aarde als in het Hiernamaals. Dat is alleen mogelijk met vrede en rust. De regels binnen de Islām zorgen ervoor dat de relatie tussen Allah, de mens en de natuur in evenwicht blijft. Beste moslims, de Qur'ān schrijft ons voor om goed te zijn voor de medemens. Wanneer je iemand tegenkomt die arm is, mag je volgens de Islām niet kijken naar zijn geloof of afkomst. Als je iemand kan helpen, moet je dat ook doen. Beste mensen, we leven in een tijd waarin we alleen aan onszelf denken. Dat is niet verenigbaar met ons geloof. We moeten altijd klaarstaan voor onze bureu. Als je iets goeds doet voor iemand, is dat ook goed voor jezelf. Daarmee win je namelijk de tevredenheid van Allah. Sommige mensen worden beproefd met moeilijke omstandigheden, wij worden beproefd met onze houding tegenover arme en kwetsbare mensen. Beste mensen, vergeet niet dat alles wat je uitgeeft om de tevredenheid van Allah te verdienen jouw grootste winst is. Maar let op: alleen als jouw inkomen rechtmatig en geoorloofd is, levert jouw liefdadigheid beloningen op. Onthoud dat als jij barmhartig bent naar de levenden op aarde, dat Allah ook barmhartig zal zijn voor jou.