

Datum: 22-11-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا
فِي مَكَانِهِ فَتَسِيْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي
مَكَانِهِ فَقَالَ: يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَا هُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ
أَنْتَظِرُكَ.

HET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN

Beste broeders en zusters, één van de belangrijkste principes binnen de Islām is dat je je afspraken nakomt. Wanneer de Profeet (vzmh) iets beloofde, deed hij het ook. Daarnaast droeg hij ook zijn metgezellen (*aṣḥāb*) op om trouw te blijven aan hun beloften. Beste moslims, de Islām beschouwt het trouw zijn aan afspraken als een vereiste van het geloof (*īmān*). De Profeet heeft benadrukt dat er een sterk verband is tussen loyaliteit en de Islām. Daarom is het belangrijk dat je geen dingen belooft die je niet waar kunt maken. Vergeet niet dat het nakomen van je afspraken het belangrijkste middel is om het vertrouwen van de mensen te winnen. Dus als je iemand iets belooft, doe het dan ook. Immers, Allah vraagt van ons om onze onderlinge afspraken na te komen. Beste mensen, het is een religieuze en een sociale plicht om je beloften waar te maken. Moge Allah ons laten behoren tot degenen die hun beloften fatsoenlijk nakomen. *Āmīn*.