

Datum: 04-10-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا.

MOSKEEËN ALS SPIRITUELE CENTRA

Beste broeders en zusters, Allah vermeldt het volgende in de Qur'ān: **‘Alleen hij die gelooft in Allah en de Laatste Dag, het gebed (*ṣalāt*) verricht en armenbelasting (*zakāt*) geeft en niemand vreest behalve Allah kan de moskeeën van Allah onderhouden...’**¹ In een *ḥadīth* heeft de Profeet (vzvh) het volgende gezegd: **‘Wat bij Allah het meest geliefd is in een stad, zijn de moskeeën.’**² Beste moslims, moskeeën zijn het hart van de islamitische beschaving. De moskee is voor moslims de bron van het geluk. Immers, in de moskee kunnen we proeven van de zoetheid van het aanbidden van Allah. Door de spirituele atmosfeer kom je in een moskee weer tot geestelijke opleving. Moskeeën zijn ruimten waarin we onze harten kunnen verenigen. In een moskee staan we schouder aan schouder en verrichten we gezamenlijk het gebed. Dat laat onze eenheid zien. Beste mensen, laten we onze moskeeën opnieuw tot het middelpunt van kennis en wijsheid brengen. Laten we de moskee een belangrijke plek geven in ons leven. Moge Allah degenen die hebben bijgedragen aan de bouw van de moskeeën in Nederland en inmiddels zijn overleden genadig zijn. Moge Allah ons stevig doen binden aan de moskee. *Āmīn*.

**Redactie en vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Al-Tawba, 9: 18.

² Al-Muslim, Masājid, 288.