

Datum: 27-09-2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الإِيمَانُ يَضَعُ وَسْبُعُونَ شَعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ
الأَدَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

SCHAAMTE EN KUISHEID

Het doel van de Islām is dat mensen goed karakter (*akhlāq*) eigen maken. Alle voorschriften in de Qur'ān en in de *aḥādīth* van de profeet Muḥammad (vzmh) hebben als kenmerk dat ze bijdragen aan een goed moraal. Daarom is er geen waarde in de dingen die wij doen indien de handelingen die wij in naam van ons geloof verrichten ons niet brengen naar morele deugdelijkheid. Het natuurlijke resultaat van de geboden en verboden van ons geloof is goed karakter. Goed karakter is de ziel van het geloof. Wat het lichaam is zonder ziel, is godsdienstigheid zonder goed karakter.

Beste broeders en zusters!

De belangrijke eigenschappen waar ons geloof vaak bij stilstaat en middelen zijn om de tevredenheid van Allah te verdienen zijn schaamte en kuisheid. Volgens het woordenboek betekent dit “schamen, aarzelen, vergiffenis, afzien” maar de morele betekenis is “dat een persoon ongemakkelijk wordt van slechte gedragingen en hiervan afziet, een geval waarin men zich schaamt door iets slechts te doen of door het nalaten om iets goeds te doen. Kuisheid staat voor het vermijden van verboden zaken en van woorden en gedragingen die niet mooi zijn.

Beste moslims!

Allah vermeldt het volgende in de Qur'ān: ‘En voor degene die het staan voor zijn Heer [op de Dag der Opstanding] vreest en zichzelf weerhoudt van [het volgen van] lage begeertes, voor diegene is het Paradijs zeker zijn verblijfplaats.’¹ De Profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd: ‘Het geloof (*īmān*) bestaat uit zeventig takken. De hoogste is dat je gelooft dat er geen god is buiten Allah. En de laagste is dat je

hinderlijke dingen van de weg opruimt. Schaamte (*ḥayā*) is ook een vertakking van het geloof (*īmān*).’²

Beste moslims!

Schaamte en kuisheid komen als eerst als het gaat om morele deugdelijkheden. Helaas zien we dat morele waarden geleidelijk aan verdwijnen en in de huidige samenleving het schaamtegevoel zijn oorspronkelijke waarde verliest. Terwijl vroeger de mensen die schaamte hadden werden geprezen wordt in sommigen omgevingen het jammer genoeg gezien als een symbool van moed, zelfvertrouwen en vrijheid indien iemand onfatsoenlijk taal gebruikt en immorele gedragingen vertoont in het openbaar. Deze situatie onthult in welke mate immoraliteit en onfatsoen vandaag de dag is toegenomen. Dat de mens die als meest geëerde wezen is geschapen zijn schaamte en kuisheid verliest betekent dit dat hij zijn eer en waardigheid verliest. Een persoon die is ontnomen van zijn gevoel voor schaamte en kuisheid zal een slachtoffer worden van zijn eigen begeertes en van de duivel. Tegelijkertijd zou het kunnen zorgen voor morele ontwijking van de samenleving. Dat iemand zijn gevoel voor schaamte en kuisheid heeft verloren betekent dat hij in een staat is om iedere soort slechtheid te verrichten. Hierdoor heeft de Profeet (vzmh) het benadrukt hoe belangrijk het schaamtegevoel is om een morele persoon te kunnen worden door het volgende te zeggen: ‘Als je je niet schaamt, doe dan wat je wil.’³

Beste moslims!

Laten we ervoor zorgen dat we onze schaamte en kuisheid bewaken als moslims en als mensen in onze gedragingen zowel in ons religieus als in ons gemeenschappelijke leven. Laten we de noodzakelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat ons gezin, onze kinderen leven met deze hoge morele deugdelijkheden. Laten we niet vergeten dat het benodigd is om schaamte en kuisheid te hebben om de tevredenheid van Allah en gelukzaligheid in beide werelden te verkrijgen.

Vertaling: Tayfun Arslan

Eindredactie: drs. Ahmed Bulut

Islamitische Stichting Nederland

¹ Al-Nāzi'āt, 79: 40-41.

² Al-Nasā'ī, Īmān, 16; Al-Muslim, Īmān, 58.

³ Al-Bukhārī, Adab, 78.