

**Datum: 20-09-2019 (vereenvoudigde samenvatting)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ قَاسْتَعِدُّ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.  
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالتَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ.

## TOEVLUCHT ZOEKEN BIJ ALLAH

Beste broeders en zusters, de bestaansreden van de mens op deze wereld is dat hij gelooft in Allah en zich inlaat met goed karakter (*akhlāq*). We zullen echter de satan (*shayṭān*) en ons ego (*nafs*) tegenkomen als de grootste obstakels. Zoals veel in de Qur'ān wordt vermeld is de *shayṭān* de grootste vijand waartegen we toevlucht moeten zoeken bij Allah. Het verhaal van Adam en Eva is hier een voorbeeld van. Adam en Eva leefden in het Paradijs totdat ze naar de *shayṭān* luisterden en van de verboden vrucht aten. Hierdoor werden zij uit het Paradijs verdreven. Beste mensen, de *shayṭān* doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de mensen het Paradijs niet zullen binnengaan. Allah adviseert ons in de twee hoofdstukken in de Qur'ān die bekendstaan als *Mu'awwidhatayn* om toevlucht bij Hem te zoeken tegen de *shayṭān*, tegen zijn influisteringen en tegen alle andere kwaadheden. De profeet Muḥammad (vznh) las vaak de soera's Al-Falaq en Al-Nās om toevlucht te zoeken bij Allah. Beste moslims, laten we niet alleen toevlucht zoeken bij Allah in tijden van tegenspoed, maar ook in tijden van voorspoed. Daarmee vergroten we de kans dat we onszelf goed wapenen tegen het kwaad. Moge Allah ons laten behoren tot degenen die vaak sūrat Al-Falaq en sūrat Al-Nās reciteren en hier voordeel van hebben. *Āmīn*.

**Vertaling: Tayfun Arslan**

**Eindredactie: drs. Ahmed Bulut**

**Islamitische Stichting Nederland**