

Datum: 16-08-2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغُوا الْجَاهِلِينَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ.

VERMIJDEN VAN NUTTELOZE ZAKEN

Allereerst wens ik jullie een gezegende vrijdag: *jumu'a mubarak*. Allah vermeldt het volgende in de Qur'an: 'Wanneer zij [de gelovigen] zinloos geklets horen, wenden zij zich ervan af en zeggen zij: "Voor ons onze daden en voor jullie jullie daden. Vrede zij met jullie. Wij wensen de onwetenden niet op te zoeken."¹ In een *hadith* heeft de Profeet (vzmh) het volgende gezegd: 'Het afzien van nodeloos geklets en nutteloze gedragingen komt voort uit het goed [praktiseren van] de Islām.'²

Beste broeders en zusters!

Tijd is een grote gunst (*ni'ma*) die Allah ons heeft toevertrouwd. We dienen tijd te zien als een periode waarin we dienen te investeren. Als gelovigen moeten wij onze tijd goed benutten om het welbehagen van onze Heer (Rabb) te verkrijgen. Immers, een gelovige (*mu'min*) is iemand die woorden en gedragingen vermijdt die geen nut hebben voor zichzelf, voor zijn omgeving en voor de mensheid.

Beste moslims!

Geloven in de geloofsbeginselen betekent het nemen van verantwoordelijkheid. Om die reden moeten we Allah dankbaar zijn voor elke gunst die we krijgen. Elke gelegenheid die Allah ons toekent, brengt verplichtingen met zich mee voor ons. Onze grootste plicht is om deze gelegenheden ten gunste van Allah en de mensheid te benutten en te beschermen. Om die reden moeten onze tongen niet onwaarheden, maar waarheden spreken. Onze spraak moet geen weerspiegeling zijn van valsheid (*bātil*), maar van het waarachtige (*haqq*). Onze ogen moeten niet gericht zijn op sociale onrust (*fitna*), maar op persoonlijke ontwikkeling (*iṣlāh*) en rust. Onze handen moeten niet verward raken in kwaadaardigheden (*sharr*), maar in het goedaardige (*khayr*). Onze

denkwerelden moeten niet gevuld zijn met valstrikken, maar met voorbeeldig gedrag. Onze harten moeten geen haat, maar liefde (*muhabba*) verspreiden.

Beste moslims!

De Profeet heeft ons laten weten dat de mens op de Dag des Oordeels de aanwezigheid van Allah niet zal verlaten alvorens hij verantwoording heeft afgelegd over waar en hoe hij zijn leven heeft doorgebracht, hoe hij zijn jeugd heeft doorgebracht, hoe zijn inkomsten- en bestedingspatroon eruit zag en in hoeverre hij gehandeld heeft naar de kennis die hij had.³ Zoals uit deze *hadith* blijkt, zijn we allemaal hard op weg naar de Dag van de Eindafrekening. Gedurende deze reis is ons levensloop ons grootste vermogen. Iedere seconde telt. Ons geloof in Allah en onze onderwerping aan Zijn wil is onze grootste machtsbron. Onze verdiensten bestaan uit goedaardige (*khayr*) en rechtschapen (*ṣāliḥ*) daden. Het verspillen van onze kostbare tijd betekent onze ondergang. Hetgeen wij moeten doen gedurende ons leven, is het vermijden van nutteloos gepraat en onzinnige gedragingen. Nutteloze zaken overmeesteren namelijk ons verstand en schaden onze reputatie. Na verloop van tijd neemt het ons gevangen. Dit soort zaken zijn niet nuttig voor ons. Integendeel, hier verknoeien we alleen maar ons leven mee.

Beste mensen!

Vandaag de dag zijn er diverse hinderlagen waarmee we onze kostbare tijd verspillen. Denk aan nutteloze tv-programma's, websites en games. Dit soort bezigheden dragen niet bij aan ons wereldse leven en ook niet aan ons leven in het Hiernamaals. Bovendien zorgt het voor vervreemding van Allah en van je gezin. Een gelovige (*mu'min*) begrijpt de kostbaarheid van tijd zolang hij zich richt op nuttige, waardevolle activiteiten. Alleen met menswaardige houdingen en gedragingen krijgt men aanzien.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

¹ Al-Qaṣaṣ, 28: 55.

² Al-Tirmidhī, Zuhd, 11.

³ Al-Tirmidhī, Ṣifāt al-Qiyāma, 1.