

Datum: 09-08-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

GOED KARAKTER (AKHLĀQ)

Het kostbaarste bezit van een moslim is zijn geloof, ook wel *īmān* genoemd. Geloof is de grootste gunst (*ni'ma*) waarin we rust zullen vinden en waarmee we in het Hiernamaals gered zullen worden. De beste manier om onze *īmān* te beschermen is door Allah te aanbidden (*'ibāda*). Aanbidding is een middel om rechtstreeks met Allah in contact te zijn. Beste mensen, het karakter (*akhlāq*) van iemand is een weerspiegeling van zijn geloof (*īmān*). Er is namelijk een verband tussen geloof (*īmān*) en karakter (*akhlāq*). Een gelovige (*mu'min*) zal ernaar streven om de Profeet (vznh) als voorbeeld te nemen. Wat is het prachtig om tot de gemeenschap (*umma*) van Muḥammad (vznh) te behoren! Laten we ons best doen om een goede moslim te zijn. Laten we onze harten verfraaien met geloof (*īmān*), en ons geloof verfraaien met aanbidding (*'ibāda*). Beste moslims, vanaf morgenochtend (*Yawm 'Arafa*) tot en met het namiddagebed (*ṣalāt al-ʿaṣr*) van de vierde dag van het offerfeest (*'īd al-aḍḥā*) dienen we na elk verplicht (*farḍ*) gebed de *takbīrāt al-taṣhrīq* uit te spreken (*Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, lā ilāha illallāhu wallāhu akbar, Allāhu Akbar wa lillāh al-ḥamd*).