

Datum: 24-05-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا، الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُهْمُ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَأَمْرِ آخِرَتِهِ.

ONZE BESTEMMING IN HET HIERNAMAALS

Allah heeft ons naar de wereld gestuurd om ons te beproeven. Als we slagen voor deze beproeving, kunnen we rekenen op de tevredenheid van Allah en kunnen we het Paradijs (*janna*) binnengaan. Het motto van een moslim is het volgende: **‘Werk voor het wereldse leven alsof je eeuwig zult leven, en werk voor het Hiernamaals alsof je morgen zult sterven.’** Beste broeders en zusters, Allah wil dat wij voor de wereld én voor het Hiernamaals werken. Onze inspanningen voor beide zaken dienen in evenwicht te zijn. We zijn 24 uur per dag samen met twee engelen, namelijk met Kirāman Kātibīn. Deze engelen noteren al onze daden. Op de Dag der Opstanding krijgen we ons persoonlijke dadenboek (*kitāb al-‘amal*) overhandigd. Hierin staan onze goede en slechte daden. Laten we ons best doen om tijdens het laatste deel van deze maand Ramaḍān extra aan onszelf te werken. Laten we onze aanbiddingsplicht volbrengen. Vergeet niet dat daden van aanbidding een investering is in het Hiernamaals.