

Datum: 05-04-2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ.

## OPRECHTHEID (IKHLĀṢ)

Allah informeert ons als volgt in de Qur'ān: **‘Zeg: “Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer van de werelden. Hij [Die] geen gelijkwaardige [terzijde heeft]. Zo is mij bevolen en ik ben de eerste van de moslims.”**<sup>1</sup> In een van zijn overleveringen heeft de profeet Muḥammad (vznh) het volgende gezegd: **‘Allah aanvaardt geen daden behalve die, die uitsluitend uit zuivere oprechtheid en met oog voor Zijn welbehagen [lett.: Zijn aangezicht] zijn verricht.**<sup>2</sup>

### Beste broeders!

Oprechtheid (*ikhhlās*) is de essentie van het islamitische geloof. Dit houdt in dat je je geloof, je dienstbaarheid en je gehoorzaamheid serieus en uitsluitend aan God toewijdt. Hierbij streef je, in je woorden en in je daden, alleen naar het welbehagen van Allah. Laten we het nu over dienaarschap hebben. Dienaarschap betekent dat je je bewust bent van Allah, dat je een band met Hem aangaat en dat je waardevolle dingen doet. De kern van dienaarschap is dat je van Allah houdt, dat je Hem gehoorzaamt en dat je je aanbidding (*‘ibāda*) louter verricht omdat Allah dat van jou vraagt. Je intenties dienen dus zuiver te zijn; zonder zuivere intenties is verlossing niet mogelijk. We kunnen alleen oprechte dienaren van Allah worden als we onze zielen zuiveren van kwaadheden als schijnvertoning (*riyā’*), hypocrisie (*nifāq*), leugens, roddels, afgunst en zelfzucht. Een ander kenmerk van oprechte dienaarschap is dat je geen menselijke waardering verwacht voor dingen die je voor God doet en geen complimenten eist voor je successen.

### Beste broeders!

Daden (*‘amal*) verliezen hun betekenis als je ermee wil pronken. Aan de buitenkant zie je er dan opgesierd uit,

maar aan de binnenkant is er niks anders dan een leegte. Zonder oprechtheid (*ikhhlās*) hebben je daden geen betekenis. Oprechtheid is niet beperkt tot religieuze daden, maar is een eigenschap dat terug dient te komen op alle terreinen. Om deze deugd eigen te kunnen maken dienen we in al onze bezigheden het welbehagen van onze Heer (Rabb) te beogen. De Profeet (vznh) heeft laten weten dat daden die vervuild zijn met schijnvertoning teleurgesteld zullen zijn op de Dag der Opstanding. Het heeft bij Allah geen waarde om filantropie te bedrijven om door anderen als “vrijgeveige” bestempeld te worden; of om kennis te vergaren om als “geleerde” bestempeld te worden; of om mee te doen aan een strijd om als “held” bestempeld te worden. Sterker nog, degenen die onzuivere intenties koesteren, zullen op de Dag der Opstanding tot de verliezers behoren omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan onoprechte daden.<sup>3</sup>

### Beste broeders!

Laten we als gelovigen wegblijven van onoprechte daden. Laten we streven naar het goddelijke welbehagen in al onze woorden en daden. Laten we er dus voor waken dat we onze waarden niet uitbuiten. Laten we onrust en verdeeldheid geen ruimte geven. Onthoud dat alleen oprechte dienaren de straf van Allah kunnen ontvluchten. Het gaat er niet om hoeveel goede daden wij verrichten, maar om de duurzaamheid van onze aanbidding. Zo zei de Profeet: **وَأَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنَّ قَلَّ**, ofwel: **‘De bij Allah meest geliefde [goede] daden, zijn die daden die, hoewel minimaal, structureel worden volbracht.**<sup>4</sup>

### Beste broeders!

Laten we ons best doen om de liefde en de tevredenheid van onze Heer (Rabb) te verkrijgen. Laten we de liefde en de tevredenheid van Allah verheffen boven alles. Laten we niet streven naar eigen gewin in onze aanbidding (*‘ibāda*). Laten we onze *‘ibāda* louter omwille van Allah volbrengen, zodat we onze harten zuiveren van kwade impulsen. Laten we de beloning voor onze *‘ibāda* en goede daden alleen van Allah verwachten, opdat onze voorgaande zonden wellicht gewist worden. Ik beëindig mijn preek met een uitspraak van de Profeet: **‘Allah kijkt niet naar jullie uiterlijkheden of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en naar jullie daden.**<sup>5</sup>

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut  
Islamitische Stichting Nederland**

<sup>1</sup> Al-An‘ām, 6: 162-163.

<sup>2</sup> Al-Nasā’ī, Jihād, 24.

<sup>3</sup> Al-Muslim, Imāra, 152.

<sup>4</sup> Abū Dāwūd, Taṭawwu‘, 27.

<sup>5</sup> Al-Muslim, Birr, 34.