

Datum: 22-03-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

EERLIJK ZAKENDOEN

De profeet Muḥammad (vznh) bezocht vaak de markt van Medina. Hij had daar veel contact met handelaren. Hij waarschuwde wanneer hij oneerlijkheid tegenkwam. Onze godsdienst schrijft een aantal normen voor over het zakendoen. De belangrijkste regel is eerlijkheid. De Profeet zei eens: **‘Hij die ons bedriegt, behoort niet tot ons.’**¹ Beste broeders, eerlijkheid is een belangrijk beginsel tijdens het zakendoen. Let op de volgende waarschuwing van de Profeet: **‘Het is voor een moslim niet toegestaan om een slecht product te verkopen zonder daarbij de slechte eigenschap te noemen.’**² Een eerlijke, gelovige handelaar vermijdt misleidende reclame, fraude en hoge winsten. Het is verboden (*harām*) om te handelen in zaken die Allah verboden heeft verklaard, zoals alcohol en drugs. Laten we niet streven naar veel winst, maar naar de tevredenheid van Allah. Laten we investeren in de aarde én in het Hiernamaals. Alleen zo wordt ons leven vruchtbaar.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Al-Muslim, Īmān, 164.

² Ibn Māja, Tijāra, 45.