

Datum: 15-02-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا

تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا،

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

HET BELANG VAN PRIVACY IN DE ISLĀM

Eén van de zwakten van de mens is dat hij geneigd is om fouten van anderen op te sporen en die vervolgens aan anderen te vertellen. Het bespieden van mensen telt binnen de Islām als een verboden (*ḥarām*) handeling. Allah vermeldt het volgende in de Qur'ān: '[...] **Bespied elkaar niet en spreek geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid.**'¹ De Profeet (vznh) zei eens het volgende: '**Onderzoek elkaars fouten niet, bespied elkaar niet, wees niet jaloers op elkaar, keer elkaar niet de rug toe en haat elkaar niet. O dienaren van God, wees broeders [van elkaar]!**'² Beste broeders, het kan gebeuren dat we per ongeluk valse geruchten delen met anderen. Doe dit niet, want de Profeet (vznh) heeft gezegd dat het verspreiden van alles wat je hoort al voldoende is om zondig te zijn.³ De Profeet koos zijn woorden altijd zorgvuldig. Helaas maken we ons dagelijks schuldig aan het verspreiden van valse geruchten. Laten we niet vergeten dat het zoeken naar geruchten en het verspreiden van geruchten even lelijk zijn. Laten we deze slechte gewoontes vermijden. Het opsporen en verspreiden van geruchten is tegenstrijdig met het islamitische geloof. Onthoud dat we op de Dag des Oordeels ondervraagd zullen worden over al onze wereldse daden.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Al-Ḥujurāt, 49: 12.

² Al-Bukhārī, Adab, 57.

³ Abū Dāwūd, Adab, 80.