

Datum: 25-01-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْحَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ
الَّذِي لَا يُؤْمِنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

GOEDE OMGANG MET JE BUREN

Allah verplicht ons om goed om te gaan met onze buren. De Profeet zei eens: **‘Dat degene die in Allah en in de laatste Dag gelooft zijn buren niet schaadt.’**¹ Beste broeders, zolang de mensheid bestaat zullen we behoefte hebben aan goede burenrelaties. Veel van onze buren hebben problemen. Wie je buren ook zijn, geef ze aandacht en help ze. We weten nooit wat ons zal overkomen. Wat we wel weten is dat we altijd behoefte zullen hebben aan buren die ons kunnen troosten wanneer we verdrietig zijn. Vraag je buren hoe het met ze gaat en ga goed met ze om. Wie je buren ook zijn, wees altijd vriendelijk. Wanneer je buren hulp nodig hebben, ben je als moslim verplicht om ze te helpen. Als ze ziek worden, dien je ze te bezoeken. Zorg ervoor dat je buren nooit last van je hebben. De Profeet had christelijke en joodse buren. Hij had daar goed contact mee. Beste mensen, laten we een goede buur zijn. Laten we ons best doen om de Islām op een goede manier te vertegenwoordigen in Nederland.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Al-Bukhārī, Adab, 85.