

Datum: 18-01-2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا عَظَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا.

ALLAH HOUDT NIET VAN BUITENSPORIGHEID

Op een dag kwamen drie metgezellen van de Profeet (*asḥāb*) bij de echtgenote van de Profeet om haar vragen te stellen over de aanbiddingen (*‘ibāda*) van de Profeet. Toen ze hen hierover vertelde, zei een van hen: ‘Van nu af aan ga ik nachtenlang bidden.’ Een ander zei dat hij van nu af aan altijd gaat vasten. De derde persoon zei dat hij nooit zal trouwen. Plots kwam de Profeet (vzmh). Hij hoorde wat ze zeiden en sprak als volgt: **‘Ik zweer bij Allah dat ik te midden van jullie degene ben die Allah het meest vreest en het sterkst verbonden is aan Hem. Soms vast ik vrijwillig (*nāfila*), soms niet. Ik zal én [aandacht geven aan] bidden, én zal [voldoende] slapen; ook zal ik [aandacht geven aan mijn plichten van] trouwen. Hij die zich afwendt van mijn traditie (*sunna*), behoort niet tot mij.’**¹ Hiermee waarschuwde de Profeet voor buitensporigheid in de religie.

Beste broeders!

Het universum is een evenwichtig geheel dat door Allah is geschapen. Een minimale afwijking in dit geheel zal leiden tot destabilisatie en rampen. De mens is binnen dit geheel een mini-kosmos die net als het universum gekenmerkt wordt door evenwichtigheid. Het evenwicht tussen lichaam en geest raakt uit balans indien de mens naar extremen glijdt. Kortom, om dit harmonieuze geheel te behouden is het vereist dat onze aandacht voor het wereldse leven en onze aandacht voor het leven in het Hiernamaals (*ākhirā*) in evenwicht zijn. Om dit te bereiken dienen we alle vormen van extremen te vermijden. De wereld en het Hiernamaals dienen dus evenveel aandacht te krijgen. Hierover zegt Allah het volgende in de Qur’ān: **‘Vergeet jouw aandeel in de wereld niet.’**² De taak van de gelovige (*mu’min*) is om gedurende zijn hele leven te streven naar leiding (*hidāya*).

De enige juiste methode daarin is door de goddelijke geboden te gehoorzamen en door het pad van de Profeet (vzmh) te bewandelen.

Beste broeders!

Van een gelovige (*mu’min*) wordt verwacht dat zijn vreugde en verdriet, zijn blijdschap en woede in evenwicht zijn. In zijn doen en laten vermijdt hij alle vormen van fanatisme. Onze Heer (Rabb) verwacht van ons dat wij Zijn geboden opvolgen om te evolueren tot een volgroeid mens met een moreel besef. Zodoende heeft Allah in Zijn Qur’ān standaarden vermeld die we dienen op te volgen en heeft Hij afbakeningen opgegeven die we niet dienen te overschrijden. Het volgende Qur’ān-vers maakt dit duidelijk: **‘O jullie die geloven! Maak de goede dingen die Allah jullie heeft toegestaan niet tot verboden [dingen] en overtreed [de grenzen] niet. Allah houdt niet van degenen die [de grenzen] overtreden.’**³ De Profeet (vzmh) wees hier als volgt op: **‘Geloof is makkelijk. Wanneer iemand boven zijn capaciteit aanbiddingen (*‘ibāda*) verricht, zal hij verzwakken in zijn religie. Overdrijf dus niet, volg het rechte pad en wees verheugd [voor de beloningen voor je goede daden].’**⁴

Beste broeders!

De oorzaak van vele moeilijkheden in ons leven is terug te voeren op het gebrek aan balans in onze bezigheden. Veel mensen zijn gevangen van hun eigen rijkdom en beseffen niet dat ze armoedig zijn in hun spirituele leven. Terwijl een deel van de wereld kampt met armoede en hongersnood, kampt een ander deel van de wereld met onwetendheid over de eigen verspillingsdrift. En terwijl een deel van de mensen aan de rand van de afgrond leeft en dagelijks bommen om zich heen zien en in angst leven, is een ander deel van de mensen niks anders gewend dan in weelde en in overvloed leven. Verder zijn er enerzijds mensen die de Islām framen als gevaar, terwijl er aan de andere kant mensen zijn die buitensporig zijn in hun geloof en daarmee islamofobie in de hand werken. Matiging en harmonie tussen het wereldse leven en het spirituele leven is de sleutel tot succes. Het enige recept om doemdenken te doorbreken is door vast te houden aan de heilige Qur’ān en het pad te bewandelen zoals is uitgestippeld door de Profeet (vzmh).

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Al-Bukhārī, Nikāḥ, 1; Al-Muslim, Nikāḥ, 5.

² Al-Qaṣaṣ, 28: 77.

³ Al-Mā’ida, 5: 87.

⁴ Al-Bukhārī, Imān, 29.