

Datum: 01-02-2019 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

EEN FRIS BEGIN MET BEROUW (TAWBA)

Een mens kan zich van tijd tot tijd vergissen en hierdoor een zonde begaan. In dergelijke gevallen moeten we direct berouw (*tawba*) tonen en moeten we voorkomen dat we onze fout goedpraten. De Profeet (vzvh) zei eens het volgende: **‘Ieder mens kan fouten maken. De beste onder degenen die een fout hebben gemaakt, zijn degenen die heel vaak berouw (*tawba*) tonen.’**¹ Beste broeders, hoe vaak je je ook vergist, wanhoop niet. Allah vermeldt immers het volgende in de Qur’ān: ‘[...] **Wanhoop niet aan de genade (*rahma*) van Allah. Allah vergeeft alle zonden [...].**’² Beste broeders, als je berouw (*tawba*) toont dien je dit met oprechtheid (*ikhlas*) te doen. De essentie van *tawba* is dat je tot diep in je geweten voelt dat je spijt hebt van je vergissing. Wanneer je een zonde hebt begaan moet je beseffen dat je je vergist hebt en dien je je direct tot Allah te richten. Een ander aandachtspunt bij het tonen van berouw (*tawba*) is dat je voor altijd afziet van de begane zonde en geen gevangene wordt van je begeerten. Ik beëindig mijn preek (*khutba*) met het volgende goede nieuws van de Profeet (vzvh): **‘Wanneer iemand berouw toont voor zijn begane zonde, is hij zoals iemand die helemaal geen zonden heeft.’**³

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Ibn Māja, Zuhd, 30.

² Al-Zumar, 39: 53.

³ Ibn Māja, Zuhd, 30.