

Datum: 30-11-2018 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَفَعَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

VERTROUWEN IN ALLAH

Vertrouwen houdt in dat je op iemand rekent en dat je jezelf verzekerd voelt. Wanneer je iemand vertrouwt, schuif je je eventuele zorgen op zij. Er bestaat een sterk verband tussen geloofsovertuiging (*īmān*) en vertrouwen. De Profeet wees als volgt op dit verband: **‘Geloofsovertuiging (*īmān*) en geloofsafval (*kufṛ*) zijn niet verenigbaar in het hart. Zo gaan geloofwaardigheid en verraad ook niet samen.’**¹ In dat kader dient elke moslim vertrouwd te kunnen worden. Allah vermeldt hier het volgende over in de Qur’ān: **‘O jullie die geloven, wees niet ontrouw aan Allah en de Boodschapper. En wees niet ontrouw aan hetgeen jullie is toevertrouwd, terwijl jullie weten.’**² Vertrouwen op Allah verdient speciale aandacht. Het middel waarmee je je vertrouwen in Allah kunt uitdrukken is door hem aan te smeken. Een andere manier om vertrouwen uit te drukken is door de vredesgroet te uiten naar medemoslims. Wanneer iemand diens geloofsgenoot begroet met *assalāmu ‘alaykum*, garandeert men hem vertrouwen. Tegenstanders van de Profeet noemden hem “Muḥammad al-amīn”, ofwel “Muḥammad de betrouwbare”. In een samenleving waarin mensen elkaar vertrouwen is er geen ruimte voor misleiding of bedrog. Zaken als kwaadsprekerij en zelfzucht kunnen het vertrouwen doen instorten. Pas daar dus voor op. In een omgeving waar vertrouwen is zal er vrede en rust heersen.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 349.

² Al-Anfāl, 8: 27.