

Datum: 23-11-2018 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَوْلٌ لِلَّذِينَ يُكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ كَمًّا قَلِيلًا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ عَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا.

UITBUITING VAN RELIGIE

De Islām staat symbool voor vrede. Toch zien we veel ellende in de islamitische wereld. We moeten ons dan ook afvragen wat de oorzaak is van die ellende. Het belangrijkste slachtoffer van de onrust en terreur in de islamitische wereld is de Islām. Vele beschavingen vinden hun oorsprong in de inmiddels 1.400 jaar oude Islām. Het toeschrijven van alle ellende aan de Islām is dan ook onmogelijk. Wat we wel zien is dat er her en der misbruik wordt gemaakt van onze religie. Hiermee proberen sommigen op listige wijze hun kringen en invloedsferen uit te breiden. De twee basisbronnen van de Islām zijn de Qur'ān en de traditie van de Profeet (*sunna*). Geen enkel weldenkende moslim staat het toe om Qur'ān-verzen en overleveringen van de Profeet (*aḥādīth*) naar eigen inzicht uit te leggen. Allah informeert ons als volgt over misbruik van geloof in vroegere gemeenschappen: **'Er bevinden zich analfabeten onder hen, die van het Boek niets weten. [...] zij gissen en gokken maar wat. [...]**¹ We dienen de uitleg van religieuze teksten alleen te halen uit betrouwbare bronnen. Ook dienen we alleen bevoegde autoriteiten te raadplegen wanneer we uitleg wensen over Qur'ān-verzen en *aḥādīth*. Er zijn mensen die een religieus masker opzetten en vervolgens gruweldaden plegen. Pas hier dus voor op. Als gelovigen dienen we de schoonheid van de Islām te weerspiegelen in ons gedrag. Een goed begrip van de Islām is een voorwaarde om onze omgeving leefbaar te houden.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

¹ Al-Baqara, 2: 78-79.