

**Datum: 09-11-2018 (vereenvoudigde samenvatting)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ.

## DRUGSVERSLAVING

Het gebruik van verdovende middelen is een groot probleem onder jongeren. Speed, cocaïne, cannabis, LSD, heroïne, GHB, paddo's, methadon en xtc zijn voorbeelden van middelen die sommigen helaas niet vreemd zijn. Allah acht de mens als hoogst ontwikkelde wezen. Al het goede wordt door Allah als toegestaan (*halāl*) verklaard, terwijl Hij al het schadelijke verboden (*harām*) heeft verklaard.<sup>1</sup> De Profeet zei eens het volgende: ‘**Wijn (*khamr*) is de moeder van alle kwaad.**’<sup>2</sup> Met deze uitspraak doelde de Profeet niet alleen op de gevaren van wijn, maar ook die van andere verdovende middelen. Drugsgebruik leidt tot lichamelijke en psychische aandoeningen, tot schulden, tot hevige ruzies, tot aantasting van je eer en goede naam, tot familiedrama’s en het kan zelfs met de dood eindigen. Helaas zijn er veel gezinnen die kampen met drugsoverlast. Wanneer iemand slachtoffer is geworden van drugsgebruik, dient hij zich te richten op de barmhartigheid van Allah. Drugshandel is een misdaad tegen de menselijkheid. Degene die zich schuldig maakt aan illegale winsten, zal op aarde wellicht behoren tot de gelukkigen. In het Hiernamaals (*ākhirā*) zal hij echter tot de verliezers behoren. Wanneer iemand verslaafd is, kunnen smeekbedes (*du‘ā*) van dierbaren helpen. Tegelijkertijd dienen we onze kinderen voor te lichten over de gevaren van schadelijke middelen als alcohol, roken en drugs. Laten we de jongeren aandacht geven en een goede relatie met hen opbouwen. Moge Allah onze nakomelingen beschermen tegen alle vormen van kwaad. *Āmīn*.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut  
Islamitische Stichting Nederland**

<sup>1</sup> Al-A‘rāf, 7: 157.

<sup>2</sup> Al-Nasā’ī, Ashriba, 44.