

Datum: 02-11-2018 (vereenvoudigde samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ

صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

HET ONDERHOUDEN VAN HET GEBED (ṢALĀT)

Stel dat jouw beste vriend jou uitnodigt voor iets. Hier zou je uiteraard op ingaan. Het is logisch dat je ingaat op uitnodigingen van mensen die je liefhebt. Stel dat Degene die jou tot iets uitnodigt Allah is. Wat zou je dan doen? De keuze die je dan maakt is afhankelijk van de sterkte van jouw geloofsovertuiging (*īmān*). Waar ik naartoe wil is dat Allah ons in Zijn Qur'ān keer op keer uitnodigt om de *ṣalāt* te verrichten. De *ṣalāt* is na de geloofsgetuigenis (*shahāda*) de belangrijkste aanbiddingsvorm in de Islām. De Profeet (vzmh) omschreef het belang van de *ṣalāt* als volgt: ‘Stel dat voor de deur van een van jullie een stromend rivier zou zijn en dat men daar vijfmaal per dag zou reinigen. Zou er dan een spoor van vuil achterblijven op zijn lichaam?’ De metgezellen van de Profeet antwoordden: ‘Nee!’ Hierop zei de Profeet: ‘Dit geldt ook voor het gebed (*ṣalāt*). Allah verwijdert dankzij het gebed het spirituele vuil dat achterblijft vanwege zonden.’¹ De *ṣalāt* is een-op-een afspraak tussen jou en Allah. De *ṣalāt* is de sleutel tot het Paradijs (Janna). De metgezel (*ṣaḥābī*) Abū Hurayra heeft overgeleverd dat de Profeet eens het volgende zei: ‘De eerste daad waarover de dienaar ondervraagd gaat worden op de Dag der Opstanding, is het gebed (*ṣalāt*). Als zijn *ṣalāt* in orde is, dan wint hij en wordt hij gered. Zo niet, dan verliest hij en wordt hij teleurgesteld.’² Moge Allah ons doen behoren tot degenen die het gebed (*ṣalāt*) met liefde verrichten. Ik beëindig mijn preek met een smeekbede (*du‘ā*) uit de Qur'ān: ‘Mijn Heer, maak mij en mijn nakomelingen tot degenen die het gebed (*ṣalāt*) onderhouden.’³ *Āmīn*.

**Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland**

¹ Al-Bukhārī, Mawāqit al-ṣalāt, 6.

² Abū Dāwūd, Ṣalāt, 149; Al-Nasā'ī, Ṣalāt, 9.

³ Ibrāhīm, 14: 40.