

Datum: 29-06-2018 (samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَذَلِّ لِلْمُطَقِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾  
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
... مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

betrouwbare gelovigen zijn en laten we onze inkomsten zuiver houden. Alleen zo wordt ons aardse leven vruchtbaar.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut  
Islamitische Stichting Nederland

## EERLIJK ZAKENDOEN

De profeet (vzmh) bezocht regelmatig de markt van Madīna. Daar keek hij hoe handelaren te werk gingen en zocht hij contact met hen. Hij waarschuwde wanneer hij oneerlijke handelspraktijken tegenkwam. Ons geloof kent een aantal gedragscodes over handel. De belangrijkste gedragscode is uiterste betrouwbaarheid. Iets onder valse voorwendselen verkopen is niet geoorloofd. Een gelovige (*mu'min*) dient per definitie betrouwbaar te zijn. Het motto van de gelovige is namelijk het volgende Qur'ān-vers: **'Volhard daarom vastberaden [in jouw uiterste betrouwbaarheid], zoals dat jou is bevolen.'**<sup>1</sup> Ook de Profeet heeft de gelovigen gewaarschuwd om uiterst betrouwbaar te zijn, en wel met de volgende woorden: **'Hij die ons bedriegt, behoort niet tot ons.'**<sup>2</sup> Eerlijkheid en transparantie zijn belangrijke beginselen tijdens het zakendoen. Het volgende voorbeeld verduidelijkt dat: een metgezel (*ṣaḥābī*) kwam bij de Profeet om advies te vragen over handel. Nadat de Profeet hem aandachtig had beluisterd, gaf hij hem de volgende goede raad (*naṣīḥa*): **'Als je iets wilt kopen, vermeld dan je wat je maximaal kunt uitgeven! Als je iets wilt verkopen, vermeld dan geen woekerprijs, maar de marktwaarde!'**<sup>3</sup> Let op de volgende waarschuwing van de Profeet: **'Het is voor een moslim niet toegestaan om een ondeugdelijk product te verkopen zonder daarbij het mankement te benoemen.'**<sup>4</sup> Een eerlijke, gelovige handelaar vermijdt misleidende reclame, fraude, oneerlijke concurrentie en buitensporige winst. Verder is het *ḥarām* om te handelen in zaken als alcohol, drugs, het bieden van of meedoen aan kansspelen. Vandaag de dag trekken veel mensen zich niets aan van deze gedragscodes en denken ze dat alles is geoorloofd (*mubāḥ*). Laten we geen gevangenen worden van ongeoorloofde begeerten, maar laten we streven naar de tevredenheid van Allah in al onze daden. Laten we

<sup>1</sup> Hūd, 11: 112.

<sup>2</sup> Al-Muslim, Imān, 164.

<sup>3</sup> Ibn Māja, Tijāra, 29.

<sup>4</sup> Ibn Māja, Tijāra, 45.