

Datum: 25-05-2018 (samenvatting)

oftewel: 'O Allah, ik smeed u om leiding (*hidāya*), godsvrucht (*taqwā*), kuisheid en welzijn.'⁶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ
الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

RAMAḌĀN EN BEWUSTZIJN VAN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN (TAQWĀ)

De Profeet (vzmmh) zei eens het volgende tegen de jonge metgezel Mu'adh ibn Jabal, die op het punt stond om naar Jemen te gaan: 'O Mu'adh! Na afloop van dit jaar zul je mij misschien niet meer treffen. Wellicht dat je naar mijn moskee komt, of mijn graf bezoekt.' Hierop ging Mu'adh huilen. De Profeet richtte zijn blik op Madīna en zei hij het volgende: 'In mijn ogen zijn de meest verheven mensen, wie ze ook zijn, waar ze zich ook bevinden, degenen die het meest godsvruchtig zijn.'¹ Godsvrucht, oftewel *taqwā*, omvat liefde voor Allah, eerbied voor Allah, het vermijden van Zijn verboden en je beschermen tegen zonden. *Taqwā* betekent dat je je bewust bent van je verantwoordelijkheden richting Allah, dat je er alles aan doet om Zijn tevredenheid te verdienen en dat je vreest voor Zijn bestraffing. *Taqwā* is een maatstaf waarmee Allah de mensen beoordeelt. De meest edele bij Allah, zijn degenen die de meeste godsvrucht (*taqwā*) in zich dragen.² De Profeet zei eens: 'Waar je ook bent, wees je bewust van je verantwoordelijkheden richting Allah! Wanneer je iets verkeerd hebt gedaan, doe dan direct iets goeds, zodat het verkeerde vervaagt...'³ Met die uitspraak benadrukte de Profeet dat een gelovige (*mu'min*) altijd godsvrucht (*taqwā*) dient te dragen. Deze godsvruchtige gelovigen zijn degenen die Allah dusdanig dienen, dat ze beseffen dat Allah hen continu ziet.⁴ Deze houding is het gevolg van het geloof in één Schepper, Die alles ziet, Die alles weet, Die alles hoort en Die alle geheimen kent. We bevinden ons in het gezegende Ramaḍān-seizoen. Laten we er alles aan doen ons verantwoord te gedragen richting Allah. Onthoud de volgende goddelijke waarschuwing: 'O jullie die geloven, vrees Allah zoals het behoort en sterf alleen als moslims.'⁵ Ik rond af met een smeekbede van de Profeet: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالْقٰى، وَالْعَفَاةَ وَالْغِنٰى،

¹ Aḥmad ibn Ḥanbal, V, 236.

² Al-Ḥujurāt, 49: 13.

³ Al-Tirmidhī, Birr, 55.

⁴ Al-Muslim, Īmān, 1.

⁵ Āl 'Imrān, 3: 102.

⁶ Al-Muslim, Dhikr, 72.