

Datum: 06-04-2018 (samenvatting)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلَبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

DE KERN VAN AANBIDDING: SMEEKBEDEN (DU‘Ā’)

We beschikken allemaal over een gunst (*ni‘ma*) die we als hulpmiddel kunnen gebruiken om rust te vinden en om onszelf te verdedigen tegen angst. Dit hulpmiddel is het uitspreken van smeekbeden (*du‘ā’*). Een smeekbede (*du‘ā’*) geeft je de mogelijkheid om jouw verering van Allah uit te drukken. Hiermee laat je zien dat je alleen tot Hem richt, dat je Zijn macht erkent en dat je alleen beroep doet op Zijn genade (*rahma*). Een smeekbede stelt jouw geloof in Allah veilig en stelt het jou in staat om in contact te blijven met jouw Heer (*Rabb*). Om deze reden zei onze Profeet het volgende: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ, oftewel:

‘De smeekbede (*du‘ā’*) is de kern van aanbidding.’¹

Het uitspreken van smeekbeden (*du‘ā’*) is één van de belangrijkste tekenen van geloofsovertuiging (*īmān*). Daarmee bevestig je dat Allah verheven is en toon je je nederigheid. Ook druk je hiermee je liefde uit richting Allah. Een smeekbede maakt je bewust dat je Allah nodig hebt om jouw wensen in vervulling te laten treden. In een Qur‘ān-vers zegt Allah: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, oftewel:

‘Ik beantwoord de smeekbede van de smekende, wanneer hij Mij aanroept.’²

Smeekbeden zorgen voor bewustwording en versterking van onze onderlinge broederschap. We moeten namelijk niet alleen voor onszelf smeken, maar ook voor alle andere gelovigen (*mu‘minīn*). Weet dat smeekbeden omwille jouw broeders en zusters aanvaard zullen worden en dat de engelen (*malā‘ika*) dezelfde smeekbeden ook voor jou zullen uitspreken. In zijn smeekbeden verlangde de Profeet altijd naar goede manieren (*akhlāq*) en deugdzaamheid (*faḍīla*) waarmee de mens geestelijk kan uitblinken. Zijn smeekbeden waren erop gericht om onderlinge liefde, respect, genade, rechtvaardigheid en rust te verspreiden. Onze Profeet zei eens: **‘Smeek Allah met het geloof dat Hij jouw smeekbede gaat verhoren. Weet dat Allah ongemeende en lauwhartige smeekbeden niet**

aanvaardt.’³ Moge Allah ons de overvloedigheid en de kracht van smeekbeden verschaffen en moge Hij onze smeekbeden verhoren. *Āmīn*.

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland

¹ Al-Tirmidhī, Da‘wat, 1.

² Al-Baqara, 2: 186.

³ Al-Tirmidhī, Da‘wat, 65.