

Tarih: 23-03-2018

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنَّ الصَّلٰةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ الْخَمْسُ
وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

ALLAH'IN EMRİ: NAMAZ

İnsanın yaratılış amacı, Allah'ı yegâne yaratıcı kabul edip onun istediği gibi kulluk etmektir. Allah, namazı farz kılmış ve yerine getirilmesi gereken bir vecibe olduğunu beyan etmiştir.

Kıymetli Müslümanlar!

Namaz, bütün peygamberlerin Allah'a yönelişinin en somut göstergesidir. Hz. İbrahim, “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle [رَبِّ اجْعَلْنِي مِمِّمِ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي]”¹ diye dua etmişti. Lokman, “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl”² diye tavsiyede bulunmuştu. Allah, Hz. Musa'ya, “Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl”³ diye emretmiş, Hz. İsa da, “Nerede olursam olayım, yaşadığım sürece Allah bana namazı [ve zekâtı] emretti”⁴ demişti.

Rasulullah efendimiz (s.a.v) namazın nasıl kılınacağını Cebrail (a.s) vasıtasıyla öğrenmiş, onu ümmetine bütün detaylarıyla öğretmiş ve “Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın”⁵ buyurarak bizzat kendisini örnek göstermiştir. Namazını düzenli olarak kılan mümin günlük hayatın yoğunluğu içinde Rabbini hatırlayacak, O'na duyduğu şükran duygularını dile getirecektir. Bütün varlığıyla Rabbine yönelecek, mâdden ve mânen arınacak, kötülüklerden uzaklaşacak ve ebedi alemde de mutluluğa erecektir.

Değerli Müminler!

Kur'an-ı Kerim'de müminlerin, “Namazlarında huşu içinde olduklarının” ve “namazlarına devam ettiklerinin”⁶ altı ısrarla çizilir. Namazı ciddiye almayıp ondan uzaklaşan, onu gösteriş için kılan⁷ ve kılariken de tembellik yapan kimseler kınanır.⁸ Namazla ilgili

ayetlerde geçen “ikame” kelimesi ile namazın, vaktinde, eksiksiz bir biçimde, şartlarına uyarak, dosdoğru ve özenle kılınması gerektiğine dikkat çekilir. Yüce Rabbimiz, kerim kitabımızda “Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır”⁹ buyurur.

Aziz Kardeşlerim!

Namaz; dua, yalvarma, sadece Rabbe yönelme, O'ndan yardım ve bağışlanma dileme, O'na sığınma ve yalvarmadır. Namaz, ruhun derinliklerinden gelen bir hissiyatla Allah'ı zikretmek, gönülden gelen bir içtenlikle Yaratan'a hamd ve senada bulunma, bütün samimiyetiyle O'nun hükümrancılığını kabul ve itiraf etmedir. Namaz, Müslümanların işlerine kısa bir mola vererek Allah'a yönelme, psikolojik olarak rahatlama çabasıdır. Sahabeden Ebu Huzeyfe'nin naklettiğine göre Peygamberimiz (s.a.v), sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı.¹⁰ Namaz, insanın ruhunu temizlediği gibi, abdest almayı gerektirmesi sebebiyle maddi temizlik için de bir vesiledir. Namaz için abdest alan bir mümin, vücudunun en çok kirlenen azalarını günde birkaç defa yıkamakta, böylece maddi kirlilerden de arınmaktadır. Namaz, sadece dünyamızı değil aynı zamanda ahiretimizi de kurtarmanın en önemli yollarından biridir. “Namaz, devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş sebebi olur. Namaza devam etmeyen ise kıyamet günü nuru, delili ve kurtuluş olmayacaktır”¹¹ hadis-i şerifi bu hakikati ifade eder.

Kıymetli Kardeşlerim!

İçerisinde bulunduğumuz üç aylarda da dinin temel direği olan namaz ibadetine düzenli olarak devam edelim. Namazlarımızı vaktinde ve düzenli bir şekilde kılıp bu bereketli zamanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışalım. Hutbemi bir hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum: “Büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma, aralarındaki günahlara kefarettir.”¹²

Hollanda Diyanet Vakfı

¹ İbrahim, 14/40.

² Lokman, 31/17.

³ Taha, 20/14.

⁴ Meryem, 19/31.

⁵ Buhari, Ezan, 18.

⁶ Mü'minun, 23/2, 9.

⁷ Maun, 107, 4-6.

⁸ Nisa, 4/142.

⁹ Nisa, 4/103.

¹⁰ Ebu Davud, Tatavvu', 22.

¹¹ Ahmed İbn Hanbel, 2, 169.

¹² Müslim, Taharet, 14.